

Η διαφορά κόλασης-παράδεισου **Ηρακλής-Αρκαδικός 64-63 (32-35)**

Πριν είκοσι πέντε χρόνια περίπου, ο τότε ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής ομάδας Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου είχε δηλώσει πώς «**η διαφορά από την κόλαση στον παράδεισο είναι ένα σουτ**»

Κάπως έτσι εξελίχθηκε το παιχνίδι στο Ιβανόφειο, με τον Αρκαδικό να πλησιάζει πολύ κοντά σε μία δεύτερη ιστορική νίκη επί του Ηρακλή μετά από τέσσερα χρόνια, αλλά στο τέλος και για την απώλεια ενός αμυντικού ριμπάουντ να χάνει τη νίκη με 64-63!

Το παιχνίδι κρίθηκε κυριολεκτικά στη τελευταία επίθεση, όταν με το σκορ με 62-63, ο Μπεχλιβάνης πήρε την τελική επίθεση, αλλά αστόχησε στα 00.12. Εκεί που όλα έδειχναν πώς ο Αρκαδικός θα έπαιρνε το ροζ φύλλο αγώνα, ο Τσότσος κέρδισε με υπερπροσπάθεια το επιθετικό ριμπάουντ και ο Μπεχλιβάνης έκανε το 64-63 00.03 πριν τη λήξη του αγώνα, με τον Αρκαδικό να μην μπορεί να αντιδράσει στα εναπομείναντα δευτερόλεπτα.

Είναι πραγματικά ειρωνεία της τύχης η εξέλιξη της τελευταίας φάσης, καθώς ο Αρκαδικός κυριάρχησε στα ριμπάουντ με 41 έναντι 30, αλλά έχασε το κρίσιμο ριμπάουντ από τον Τσότσο που έδωσε τη δεύτερη ευκαιρία στον Μπεχλιβάνη και αυτός με τη σειρά του δεν αστόχησε στο σουτ με ταμπλό χαρίζοντας στον «Γηραιό» αυτή τη νίκη.

Διαιτητές: Δεσλής-Νικολούλης-Τσιαπλής

Δεκάλεπτα: 11-16, 32-35, 51-47, 64-63

Ηρακλής (Πέρκος): Μήτσιαλος 7, Μπεχλιβάνης 11 (2), Αποστολίδης, Παπαδόπουλος, Χρυσόπουλος 4 (1), Θεοδωράκος 7 (1), Κοθράς 10 (2), Σιόλογκας 10, Μαλτέσιος 2, Τσότσος 13.

Αρκαδικός (Καστρίτης): Καραμαλέγκος 2, Τζάτζας, Κοψαύτης 15, Προδρόμου 12 (1), Πόπαντις 19 (2), Σάκοτα 9, Γιαννουλάκος 6, Πάνου.