

**«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ»
(ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΟΚΑΝΑ &
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)**

Διεύθυνση Γραμματείας: Κ. Π. Ν. Σάμου «Φάρος», Θ. Σοφούλη 261 83100 Σάμος

Τηλ : 2273023443, 2273087070 ΦΑΞ: 2273023441

Κινητά: 6956248200,6936828341

prolipsiworkers@yahoo.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τετάρτη, 13 Μαΐου 2009, οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες των Κέντρων Πρόληψης της χώρας προχωρήσαμε σε 24ωρη πανελλαδική απεργία, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων για τη διεκδίκηση των εργασιακών και επιστημονικών δικαιωμάτων μας, με άμεσα αιτήματα την καταβολή των 13 εκατομμυρίων ευρώ, που μας χρωστούν από κοινού το Υπουργείο Υγείας και ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. από τριετίας και την έναρξη της εκπαίδευσής μας και επίσημου διαλόγου για την επίλυση του θεσμικού μας προβλήματος, με πρόβλεψη πάγιας και επαρκούς χρηματοδότησης όλων των Κ.Π. Η πορεία διαμαρτυρίας των εργαζομένων ολοκληρώθηκε με την αποστολή αντιπροσωπείας μας, συνοδευόμενης από τρεις αιρετούς της Αυτοδιοίκησης - έμπρακτους υποστηρικτές του έργου μας - που συναντήθηκε στη Βουλή με εκπροσώπους όλων των κοινοβουλευτικών Κομμάτων, πλην του κυβερνόντος, που αν και ενήμερο για την επίσκεψή μας, δεν ευαρεστήθηκε να μας συναντήσει δι' αντιπροσώπου. Οι εκπρόσωποι των Κομμάτων της αντιπολίτευσης, από την άλλη, αναγνώρισαν το δίκαιο των αιτημάτων μας, δήλωσαν τη συμπαράστασή τους στους αγωνιζόμενους εργαζομένους και ανανέωσαν τη δέσμευσή τους για συνέχιση της άσκησης πίεσης δια της θεσμικής οδού προς τους υπαίτιους της κατρακύλας της Πρόληψης.

Εκτός κοινοβουλίου συναντήσαμε τον **κ. Ριζά, Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας** του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος επιχειρήσε για μια ακόμη φορά να υποβαθμίσει το ζήτημα της Πρόληψης των εξαρτήσεων και, κατ' επέκταση, της δημόσιας υγείας σε ζήτημα οικονομικής πολιτικής («έλλειψη πιστώσεων»). Ύστερα από πιέσεις, ο κ. Ριζάς υποσχέθηκε να επικοινωνήσει με τον Υπουργό Υγείας - ο οποίος στην πορεία της πλήρους δεξιώσεων θητείας του δεν έχει επισκεφτεί ούτε ένα Κέντρο Πρόληψης - ώστε να τον συναντήσουμε εντός της βδομάδας που διανύουμε. Σε συνάντηση όλων μας με τον Πρόεδρο του **Ο.ΚΑ.ΝΑ., κ. Φωτεινόπουλο**, ακούσαμε για μια ακόμη φορά οργισμένοι πως «ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. δεν φέρει ευθύνη για τη χρηματοδότηση των Κέντρων Πρόληψης». Δήλωσε, επίσης, πως ο «ειδικός κωδικός» χρηματοδότησης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. αφορά μονάχα την κάλυψη ιδίων εξόδων του Οργανισμού – ερχόμενος, έτσι, σε πλήρη αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Οικονομικών πως στον περιώνυμο, πλέον, «κωδικό» δεσμεύονται κονδύλια και για τη χρηματοδότηση των Κέντρων Πρόληψης και του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. Από την άλλη, σύμφωνα πάντα με τον κ. Φωτεινόπουλο, τα Κέντρα Πρόληψης οφείλουν να στέλνουν οικονομικούς απολογισμούς στον Ο.ΚΑ.ΝΑ., ώστε να συνεχιστεί η... απρόσκοπτη χρηματοδότησή τους! Να σημειωθεί πως ζητήθηκε από τον κ. Φωτεινόπουλο να μας κοινοποιήσει γραπτώς τις παραπάνω θέσεις του, καθώς και να τοποθετηθεί σχετικά στην προγραμματισμένη για την επόμενη της συνάντησής μας συνέντευξη τύπου. Ο κ. Φωτεινόπουλος αρνήθηκε και τα δύο. Τέλος, στη συνάντησή μας με τον **κ. Κόλλια, Γραμματέα Συνδικαλισμού της Κ.Ε. της Ν.Δ.,** αναγνωρίστηκαν τα δίκαια των αιτημάτων μας και, μετά τη στερεοτυπική αναφορά στην οικονομική κρίση και τις πιέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περικοπές δημοσίων δαπανών, **λάβαμε υπόσχεση για προσπάθεια άσκησης πίεσης από την πλευρά του, προκειμένου να εξασφαλιστούν κρατικοί πόροι, ακόμη και με τη μορφή εισφορών από τον ΟΠΑΠ.**

Στις συναντήσεις μας της Πέμπτης, 14 Μαΐου, ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος έδειξε ενδιαφέρον για το έργο μας και δεσμεύτηκε να απευθυνθεί στους υπεύθυνους, ώστε να μην μείνουν μετέωροι οι γονείς και τα παιδιά, που ωφελούνται από τις δράσεις μας. Η **κα. Διαμαντοπούλου, επικεφαλής του Τομέα Παιδείας του ΠΑΣΟΚ,** δεσμεύτηκε να αξιοποιήσει την εμπειρία μας, συμπεριλαμβάνοντάς μας στις δράσεις, τις οποίες προβλέπει το υπό την επίβλεψή της καταρτιζόμενο νομοσχέδιο για την πρόληψη της βίας στα σχολεία, και να μας καλέσει να καταθέσουμε τις απόψεις μας σχετικά. Το μεσημέρι της ίδιας μέρας, ο Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων και ο Υπεύθυνος της Επιστημονικής Επιτροπής του Σωματείου παρέθεσαν συνέντευξη τύπου στην Αίθουσα Συντακτών Ξένου Τύπου. Παραβρέθηκαν και εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στον αγώνα μας εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου Αθηνών, εκπρόσωπος του Σωματείου Εργαζομένων

Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, η Πρόεδρος του Σωματίου Εργαζομένων στις Κοινωνικές Υπηρεσίες Ιδιωτικών Φορέων, η Επιστημονικά Υπεύθυνη του 18 Άνω, κα. Κατερίνα Μάτσα, η Πρόεδρος των Κέντρων Πρόληψης Δήμου Αθηναίων, κα. Βάσια Τριφύλλη, η Βουλευτής Α' Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ, κα. Άννα Φιλίνη, η Γραμματέας του Τομέα Ψυχικής Υγείας και Εξαρτήσεων του ΠΑΣΟΚ., κα. Μένη Μαλλιώρα. Ψήφισμα συμπαράστασης έστειλε το Σωματείο Εργαζομένων του ΚΕΘΕΑ. Παραβρέθηκαν δημοσιογράφοι έντυπων και τηλεοπτικών ΜΜΕ.

Συνοψίζοντας: Η Κυβέρνηση συνεχίζει να μοιράζει υποσχέσεις δια του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και του Προέδρου του Ο.ΚΑ.ΝΑ., την ίδια στιγμή που καταφανώς μετατοπίζει το βάρος της επίσημης πολιτικής της για τα ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις στην καταστολή, οδηγώντας έτσι τους νέους, αλλά και γενικά τους πολίτες πιο βαθιά μέσα στο πρόβλημα των Εξαρτήσεων, την ώρα που η οικονομική κρίση αυξάνει τους όρους εξάρτησης, αλλά και ψυχολογικών διαταραχών. Οι διαβεβαιώσεις του Προέδρου του Ο.ΚΑ.ΝΑ., κου. Φωτεινόπουλου, πως καθημερινά ασχολείται με το ζήτημα των Κέντρων Πρόληψης, ηχούν προκλητικές, όταν καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του τα Κέντρα Πρόληψης παρακαμάζουν καθημερινά, φτάνοντας σήμερα, μετά από όλη αυτή την «ενασχόληση» του κου. Φωτεινόπουλου, να αντιμετωπίζουν ακόμη και εξώσεις. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, κ. Ριζάς δεν πείθει κανέναν εργαζόμενο στην Πρόληψη, όταν προβάλλει το επιχείρημα πως τα δύο ταμεία του Υπουργείου είναι σχεδόν άδεια, τη στιγμή που 28 δισεκατομμύρια ευρώ εξορίστηκαν εν ριπή οφθαλμού από τα δημόσια ταμεία προς τις ιδιωτικές τράπεζες, ενώ τα 73 Κέντρα Πρόληψης, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν, μπορούν να ορθοποδήσουν με την καταβολή των 13 εκατομμυρίων ευρώ – σταδιακά σωρευμένης οφειλής, με ιστορία δύομισι ετών. Ή μήπως το Υπουργείο Οικονομικών ανήκει σε άλλη Κυβέρνηση; Αντιθέτως, παρά το επικοινωνιακό «πινγκ-πονγκ», η αντίληψη της Κυβέρνησης επί του θέματος της Πρόληψης και της Δημόσιας Υγείας είναι ενιαία, φαίνεται δε πως παγιώνεται ως εξής: Η υγεία των πολιτών εκλαμβάνεται ως μετοχή σ' ένα ιδιότυπο χρηματιστήριο αξιών (πολιτικών, οικονομικών και επικοινωνιακών), η Κυβέρνηση της χώρας ως «επενδυτής» και τα Υπουργεία Οικονομικών και Υγείας ως «χρηματιστηριακοί πράκτορες». Ο δε Ο.ΚΑ.ΝΑ., ως ημιεπίσημος εθνικός φορέας για τα ναρκωτικά, έχει οδηγηθεί από τη Διεύθυνσή του και τους πολιτικούς εντολείς της σε βαθιά οικονομική, επιστημονική και ηθική κρίση. Ως εργαζόμενοι και εργαζόμενες των Κέντρων Πρόληψης θα αντισταθούμε σ' αυτόν τον εκμαυλισμό με όλη μας τη δύναμη. Καλούμε τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες του ΟΚΑΝΑ να σταθούν πλάι μας σ' αυτόν τον αγώνα.

Εκτιμούμε ως θετικές τις θέσεις των εκπροσώπων των Κομμάτων της κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης, καθώς και του Αρχιεπισκόπου κου. Ιερώνυμου – στο επίπεδο της άσκησης θεσμικής πίεσης για ανατροπή της δεινής κατάστασης, στην οποία έχουν περιέλθει τα Κέντρα Πρόληψης. Πολύ θετικές και οι δημόσιες δηλώσεις συμπαράστασης από Σωματεία Εργαζομένων, καθώς και εκ μέρους της κας. Κατερίνας Μάτσα, που είναι σταθερά υποστηρικτική, και της κας. Βάσιας Τριφύλλη. Με τη συμπαράσταση όλων αυτών και σύμμαχό μας τους πολίτες των τοπικών μας κοινωνιών, όπου συνεχίζεται παρά τις αντιξοότητες το έργο μας, με μεγάλο ψυχικό σθένος και πολλή αγάπη, εντείνουμε τους αγώνες μας με διαύγεια και διάθεση να νικήσουμε. Χωρίς να μετακινούμαστε ούτε μισή σπιθαμή από το αίτημά μας για επίλυση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας μας με πάγια, επαρκή χρηματοδότηση από κρατικούς πόρους, διεκδικούμε τα χρεωστούμενα εδώ και τώρα. Χωρίς να ξεχνούμε την αμεσότητα των «δικών μας» προβλημάτων, κάνουμε άνοιγμα σε Σωματεία εργαζομένων στο χώρο της Υγείας, που δέχεται σκληρή επίθεση, για μετωπική δράση προς μια συνολική απάντηση στην ενορχηστρωμένη υπονόμηση της υγείας των κατοίκων της χώρας. Χωρίς να παύουμε να διεκδικούμε από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. επανέναρξη της εκπαίδευσης όλων των εργαζομένων των Κέντρων Πρόληψης, ανασυγκροτούμε την Επιστημονική Επιτροπή του Σωματίου, με στόχο την αυτοδιαχείριση της επιστημονικής παραγωγής των Κέντρων μας. Χωρίς να εγκαταλείπουμε τις θεσμικές οδούς, που καταλήγουν στην Αθήνα, αναζητούμε νέες μορφές κινητοποιήσεων στις Περιφέρειες, όπου το έργο των εργαζομένων είναι εξαιρετικό και τα αντανακλαστικά των τοπικών κοινωνιών ανεπτυγμένα. Συντονίζουμε τις ενέργειές μας, ώστε να αναδείξουμε το πραγματικό εν Ελλάδι περιεχόμενο των «εορτασμών» της 26¹⁵ Ιουνίου, «Παγκόσμιας Ημέρας Κατά των Ναρκωτικών», με κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες.

Δεν εφησυχάζουμε, δεν σταματούμε τον αγώνα. Αντιστεκόμαστε γιατί ονειρευόμαστε έναν καλύτερο κόσμο !

Το Δ.Σ. του Σωματίου