

# ΤΡΙΠΟΛΗ - ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

anthropini-poli.gr



## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας ψήφισε κατά πλειοψηφία το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του 2008, πλην ενός θέματος που απέσπασε την ομοφωνία όλων των παρατάξεων με τίτλο «Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων» για την κάλυψη αποκλειστικά και μόνο απαλλοτριώσεων στην περιοχή Αρσενείκα (γήπεδο ΑΣΤΕΡΑ) «για κοινωφελή σκοπό».

Πέρυσι, στην τοποθέτησή μας για τον προϋπολογισμό είχαμε δεχθεί ότι μια Δημοτική Αρχή στην έναρξη της τετραετίας της αντιμετωπίζει προβλήματα ως προς τη σύνταξη του προϋπολογισμού. Συνεπώς επισημαίναμε ότι θα φανεί από τους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών αν η σύνταξή τους θα είναι προϊόν ανοιχτής διαβούλευσης της Δημοτικής Αρχής με τους φορείς της πόλης και διαλόγου με τους πολίτες ή θα είναι προϊόν κλειστών θυρών και ανακοίνωσης της τελευταίας στιγμής.

Δυστυχώς το ίδιο σενάριο επαναλήφθηκε και φέτος. Το τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός συντάχθηκαν ερήμην των πολιτών και, το χειρότερο, χωρίς δημόσιο απολογισμό των πεπραγμένων της προηγούμενης χρονιάς που άλλωστε αποτελεί υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής σύμφωνα και με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό δεν έγινε ουσιαστική συζήτηση αλλά άγονη αντιπαράθεση για δημιουργία εντυπώσεων.

**Αν ένα από τα ζητούμενα είναι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών, το τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός δεν απάντησαν σε αυτό.**

- Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, παρά τις δεσμεύσεις ότι θα ολοκληρωθεί εντός του 2007, έχει παγώσει αν δεν έχει εγκαταλειφθεί.
- Το κυκλοφοριακό και το συγκοινωνιακό, δύο από τα μεγαλύτερα προβλήματα της πόλης, παραμένουν άλυτα.
- Το θέμα των σκουπιδιών που συνεχίζει να παραμένει φλέγον τόσο στο επίπεδο της αποκομιδής όσο και της διαχείρισης, δεν αντιμετωπίζεται. Εξακολουθεί όπως και πέρυσι να μην υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης του προβλήματος και αυτό αποτυπώνεται στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό.
- Τα ερωτηματικά για την πλατεία Άρεως παραμένουν. Η αλλαγή χρήσεων και ο υπόγειος χώρος στάθμευσης θα απαλειφθούν από τη μελέτη; Δεν υπάρχει γι' αυτό δημόσια δέσμευση.
- Τα Τοπικά Διαμερίσματα διαμαρτύρονται για εγκατάλειψη.

Χωρίς να θέλουμε να μηδενίσουμε τίποτε, ο προϋπολογισμός αποτυπώνει τις αντιλήψεις της Δημοτικής Αρχής και την ομολογημένη από το Δήμαρχο αποδιοργάνωση του Δήμου, την οποία επιρρίπτει στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Ένα χρόνο μετά, η αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του Δήμου παραμένει ζητούμενο. Άραγε τι σκοπεύει να κάνει ο Δήμαρχος με την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου; Θα την αναδιοργανώσει ή θα τη διαλύσει;

Όταν όμως δεν επιλέγει ένα μοντέλο διαχείρισης των σκουπιδιών, π.χ. διαλογή στην πηγή – ανακύκλωση κ.λπ., τότε πώς θα οργανώσει και την αντίστοιχη υπηρεσία;

Στην καλύτερη περίπτωση πρόκειται για προϋπολογισμό διαχειριστικού χαρακτήρα χωρίς όραμα.

**Αφήσαμε τελευταίο το θέμα των απαλλοτριώσεων οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων στην περιοχή Αρσενείκα** (γήπεδο ΑΣΤΕΡΑ) για κοινωφελή σκοπό με κάλυψη του σκέλους των εσόδων και με τίτλο «προϊόν δωρεών» ύψους 1.000.000 ευρώ που απέσπασε την ομοφωνία όλων των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Επισημαίνεται ότι ο κοινωφελής σκοπός δεν είναι προφανής.

Αν ιεραρχούσαμε τους κοινωφελείς σκοπούς για τους οποίους άξιζε να γίνει απαλλοτρίωση, η συγκεκριμένη δεν θα είχε θέση. Αλλά ούτε και ο αναπτυξιακός σκοπός τον οποίο θα εξυπηρετήσει η απαλλοτρίωση είναι προφανής.

Ο Αστéρας Τρίπολης είναι μια ΠΑΕ με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή κέρδη και ζημιές.

Σύμφωνα με το νόμο δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Δήμων και Κοινοτήτων στο μετοχικό κεφάλαιο Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών. Αυτό ο Δήμος το γνωρίζει. Επομένως η συνεπικουρία του Δήμου γίνεται στο όνομα της «ανάπτυξης» και της ελκυστικότητας της πόλης. Λανθασμένη επιλογή.

Το μοντέλο δεν είναι καινούργιο, εμφανίζεται και αλλού. Οι εταιρείες κατασκευαστικού κλάδου βρήκαν ευκαιρία κερδοφορίας με πρόσχημα το ποδόσφαιρο. Όταν μάλιστα οι διευκολύνσεις από τους Δήμους γίνονται στο όνομα της ομάδας, το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι πιο ευνοϊκό.

Συνιστά όμως αυτό ανάπτυξη;

Σε μια πόλη που δεν έχει Γενικό πολεοδομικό Σχέδιο, που πάσχει από κυκλοφοριακή συμφόρηση, με στοιχειώδη αδυναμία πεζών και ποδηλατών να κινηθούν, έλλειψη πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων, με τη Βιομηχανική Περιοχή χωρίς πόσιμο νερό, με το Πανεπιστήμιο χωρίς δρόμο πρόσβασης, χωρίς δημοτική αγορά, χωρίς τα τελευταία χρόνια να έχει πραγματοποιηθεί καμιά ουσιαστική απαλλοτρίωση για κοινωφελείς σκοπούς, η επιλογή του Δήμου είναι τουλάχιστον ατυχής.

Ένα σύγχρονο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο οφείλει να θέσει τους κανόνες που αφορούν στις χρήσεις (άρα και τις μετακινήσεις), και κατά συνέπεια μπορεί να ομαλοποιήσει τις υπεραξίες που μέχρι τώρα διαμορφώνονται άναρχα και μικροπολιτικά. Μόνο μετά από αυτό είναι δυνατόν να μιλάμε για νέες χωροθετήσεις και απαλλοτριώσεις (η χρήση είναι προαπαιτούμενο της απαλλοτρίωσης), με την προϋπόθεση ότι νέες χρήσεις δεν θα ανταγωνίζονται την έτσι κι αλλιώς δυσχερή κατάσταση των μικροεπαγγελματιών της πόλης.

Είμαστε αντίθετοι με αυτές τις επιλογές.

Οι ΠΑΕ ας λειτουργήσουν στα πλαίσια της ανάπτυξης του υγιούς ποδοσφαίρου και όχι στη βάση της αύξησης των κερδών τους από παράπλευρες εμπορικές επιχειρήσεις με τη διευκόλυνση των Δημοτικών Αρχών.

Η Δημοτική Αρχή οφείλει να παίρνει μέτρα και να στηρίζει τον ερασιτεχνικό αθλητισμό που αποτελεί τη βάση του μαζικού αθλητισμού.