

ΑΡΚΑΔΩΝ ΚΟΙΝΟΝ



Ανεξάρτητος Νομαρχιακός Συνδυασμός

www.arkadonkoinon.gr

Μεγαλόπολη, σαράντα χρόνια αποικία της ΔΕΗ ΑΕ

Το φυσικό αγαθό, ο λιγνίτης, με το οποίο προίκισε η φύση την περιοχή της Μεγαλόπολης βοήθησε να λυθούν τα προβλήματα της υπανάπτυξης και της ανεργίας. Όμως, η ληστρική του εκμετάλλευση έγινε σιγά – σιγά η μάστιγα της περιοχής. Κατέστρεψε το γόνιμο έδαφος, αφού δεν εφαρμόστηκαν οι αρχικές μελέτες για αποθήκευση και στρώσιμο εκ νέου του επιφανειακού γόνιμου εδάφους μετά την εξόρυξη του λιγνίτη. Δημιούργησε μεγάλες ζημιές στο περιβάλλον και στην δημόσια υγεία τόσο στο στάδιο της εξόρυξης όσο και από την καύση του λιγνίτη. Λίγες ήσαν οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αυτές ελάχιστη είχαν εφαρμογή, παρά τις διαμαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής. Προξένησε ανεπανόρθωτες βλάβες στην σημαντική πολιτιστική κληρονομιά (αρχαιότητες, παλαιοντολογικά ευρήματα).

Δήμος, Νομαρχία και Περιφέρεια όλα αυτά τα χρόνια λειτούργησαν όχι ως εκφραστές των συμφερόντων των κατοίκων της περιοχής αλλά ως εξουσία επιβολής των επιδιώξεων της κυβέρνησης που υπηρετούσε τα συμφέροντα της «δημόσιας» ή ιδιωτικής ΔΕΗ. Ετσι: Δεν διεκδίκησαν μέτρα στις δραστηριότητες της ΔΕΗ για να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις για τον τόπο. Οι «διαμαρτυρίες» της τοπικής αυτοδιοίκησης και τα αστεία πρόστιμα που επιβλήθηκαν δεν ήταν παρά στάχτη στα μάτια και ουσιαστικά διευκόλυναν την συνέχιση της μόλυνσης του περιβάλλοντος με όλες τις συνέπειες. Διαχειρίστηκαν τους δημόσιους πόρους για εξωραϊσμό της πολιτικής της ΔΕΗ και εξυπηρετήσεις κομματικών επιλογών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ειδικός Αναπτυξιακός Πόρος (λιγνιτόσημο) που θεσμοθετήθηκε για να δοθούν χρήματα σε έργα προστασίας του περιβάλλοντος και την δημιουργία υποδομών και νέων θέσεων εργασίας στην μεταλιγνιτική περίοδο που πλησιάζει σπαταλήθηκε σε μικρά έργα αμφίβολης σημασίας. Δεν εναντιώθηκαν στην νομοθετική ρύθμιση του 2001 με την οποία η κυβέρνηση χάρισε την γή (50.000 στρέμματα) στην ΔΕΗ ΑΕ. (Σημειώνουμε ότι με τον νόμο που εγκαταστάθηκε η ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη αυτή έπρεπε να επιστραφεί στους αγρότες, τους συνεταιρισμούς και την τοπική Αυτοδιοίκηση). Συμμετείχαν στην συγκάλυψη των ευθυνών για την μεγάλη πυρκαγιά του 2007 και αποδέχονται την αθέτηση των υποσχέσεων. Καλύπτουν την ΔΕΗ ΑΕ στην παράνομη κοπή 5000 δένδρων για την δημιουργία μεγάλης φωτοβολταϊκής (Φ/Β) μονάδας, δίπλα στην πόλη, όπου επιπλέον, απουσιάζουν οι σχετικές μελέτες και αγνοείται η κοινωνία της περιοχής. Δεν είναι αυτή αποικιοκρατική πολιτική, με τις τοπικές αρχές τοποτηρητές της μητροπολιτικής εξουσίας; Μπορεί να ανακάμψει ο τόπος που ρημάζει όσο ακολουθείται αυτή η πολιτική από τα κόμματα εξουσίας (ΝΔ – ΠΑΣΟΚ) που ελέγχουν όλα αυτά τα χρόνια τις τοπικές αρχές; Μπορούν οι πολίτες της περιοχής να εμπιστευθούν τα πρόσωπα που επιδίδονται σε αντιπολιτευτικές κορόνες, ενώ ευθύνονται για αυτή την κατάσταση;

Ο ανεξάρτητος Νομαρχιακός συνδυασμός ΑΡΚΑΔΩΝ ΚΟΙΝΟΝ έχει επισημάνει από την ίδρυσή του το 2000 την ανάγκη μέτρων αντιμετώπισης της ρύπανσης και δημιουργίας υποδομών για την μεταλιγνιτική περίοδο. Ξεσκέπασε την δωρεά της γης των

ορυχείων από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στην ΔΕΗ ΑΕ και την προσπάθεια δημιουργίας ΧΥΤΑ επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων.

Καταθέτουμε για άλλη μια φορά την πρόταση μας που υπάρχει στο πρόγραμμα για την ανασυγκρότηση της Αρκαδίας. Το αναγκαστικό κλείσιμο των δύο παλαιών μονάδων θα προκαλέσει απώλεια θέσεων εργασίας που δεν αναπληρώνονται ακόμα και αν πραγματοποιηθεί η υπόσχεση για την δημιουργία μιας ή δύο μονάδων με αέριο ή γίνει εγκατάσταση μεγάλων Φ/Β. Μπορεί να λυθεί το πρόβλημα ευστάθειας του συστήματος με την βοήθεια και του σχεδιαζόμενου δικτύου υπερυψηλής τάσης, δεν θα λυθεί όμως το κοινωνικό πρόβλημα της ανεργίας και της ερήμωσης. Απαιτούνται και άλλα μέτρα για την στήριξη της Μεγαλόπολης στη μεταλιγνιτική περίοδο, όπως η δημιουργία βιομηχανικής περιοχής και η σύνδεσή της με τον σιδηρόδρομο που πρέπει να ξαναλειτουργήσει. Να προστατευθεί από την μόλυνση και να αξιοποιηθεί το τεράστιο επιφανειακό και υπόγειο υδάτινο δυναμικό για γεωργική και αστική χρήση. Κομβικό ζήτημα για την υλοποίηση των πιο πάνω αποτελεί η επιστροφή της γης στους ιθαγενείς (!) όπως όριζε ο αρχικός νόμος. Απαιτείται αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδιαίτερα των σημαντικών αρχαιοτήτων (αρχαίο θέατρο, Λύκαιον, Μεγαλόπολη, Λυκόσουρα, Τραπεζούντα, Καρύταινα, Λεοντάρι κτλ) και η δημιουργία παλαιοντολογικού μουσείου που θα στεγάσει τα σκόρπια ευρήματα της περιοχής. Επιπλέον απαιτείται τουλάχιστον η υλοποίηση των υποσχέσεων για τις πυρόπληκτες περιοχές ώστε να μην γίνουν νεκρές ζώνες.

Είναι εγκληματικά τα σχέδια της ΔΕΗ ΑΕ να γίνει ΧΥΤΑ επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων στα ορυχεία. Όπως αναφέρει μελέτη του ΙΓΜΕ, κανένας χώρος δεν είναι απόλυτα στεγανός, οπότε ο κίνδυνος για τον μεγαλύτερο υδροφόρο ορίζοντα της Πελοποννήσου είναι τεράστιος. Η ΔΕΗ πρέπει να απαλλάξει την περιοχή από τον αμίαντο (και τι άλλο;) έχει θάψει παράνομα.

Ο λιγνίτης υπήρξε ένας φυσικός πόρος που αφενός εξαντλείται, αφετέρου η καύση του επιβαρύνει το περιβάλλον. Το φυσικό αέριο μπορεί να είναι λιγότερο επιβαρυντικό για το περιβάλλον, δεν παύει όμως να εκπέμπει ρύπους και αέρια του θερμοκηπίου και να συνεχίζει την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας. Είναι αναγκαίο να περάσουμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εκμεταλλευόμενοι τους πόρους που διαθέτει η περιοχή σε αφθονία. Απαιτείται όμως χωροταξικός σχεδιασμός και κυρίως άλλη αντίληψη για το ποιος δικαιούται να τους εκμεταλλεύεται. Η άποψη που κυκλοφορεί εντέχνως ότι αυτά είναι ψηλή τεχνολογία και ότι δεν μπορεί π.χ. ένας δήμος να κάνει εγκατάσταση φωτοβολταϊκού ή αιολικού πάρκου κρύβει τον στόχο που είναι η μεγάλη επιδότηση και τα τεράστια κέρδη για τους ιδιοκτήτες. «Μόνο μια εταιρεία» λένε οι φιλελεύθεροι και οι εκσυγχρονιστές απολογητές της παγκοσμιοποίησης «είναι σε θέση να το κάνει». Στην Ευρώπη όμως, ακόμη και στις ΗΠΑ, σημαντικό ποσοστό εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ανήκει στην τοπική αυτοδιοίκηση και τους συνεταιρισμούς και τα αντισταθμιστικά οφέλη για τους κατοίκους είναι μεγάλα. Γιατί όχι και εδώ; Δεν είναι αποικιοκρατική η πολιτική που εφαρμόζεται;

Η κάποτε πανέμορφη και παραγωγική περιοχή της Μεγαλόπολης μπορεί να έχει διαφορετικό μέλλον από αυτό που της ετοιμάζουν, αρκεί να κάνουν οι κάτοικοι κουμάντο στον τόπο τους.

Τρίπολη, Ιούνιος του 2008