

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ G8

Μέρα με την μέρα, μέσα από τα σφοδρά γεγονότα που εξελίσσονται στον παγκόσμιο χώρο-καθρέφτες μιας από τις πιο βίαιες εποχές που ζήσαμε ποτέ σ αυτό τον κόσμο- σιγά σιγά αντιλαμβάνεται κανείς, ότι ο χώρος των αντιστάσεων είναι γεμάτος αξιοπρέπειες, εκφράσεις ανυπακοής, ρωγμές στην υφή της κυριαρχίας. Κι αυτές οι αξιοπρέπειες δεν αποτελούν μόνο μέρος ενός αγώνα «μακροπρόθεσμα». Κάθε ρωγμή έχει την δικιά της αξία, κάθε «όχι» στο αλλότριο κόσμο είναι ένα όραμα ενός κόσμου εφικτού από το σήμερα κιόλας, κάθε αξιοπρέπεια είναι μια υποψία αυτού που θα μπορούσε να έχει σάρκα και οστά και γίνεται κιόλας από κατευθείαν. Τι μορφή μπορεί να πάρει σήμερα η ελπίδα για έναν άλλον κόσμο? Πως τούτη την ελπίδα μπορούν να την τροφοδοτούν δράσεις, γεγονότα και σκέψεις που γεννιούνται σε τόσα διαφορετικά μέρη και συνθήκες, στον φαινομενικά ομοιογενή κόσμο της παγκοσμιοποίησης?

Να ξεκινήσουμε από την οργή. Χωρίς την οργή που καθημερινά μας κάνει να μπορούμε να αντιδράμε στην φρίκη της εκμετάλλευσης και της βαρβαρότητας δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αντίσταση. Άνθρωποι του καθημερινού μόχθου, και του τρισάθλιου μεροκαματου´ χαμηλόμισθοι εργάτες των βιομηχανικών περιοχών, των μεγάλων συγκροτημάτων supermarkets και επιχειρήσεων ανώνυμων και επωνυμων´ μικροπωλητές και μικρέμποροι, άμφοτσοι αγρότες με μια στάλα γης, μικροί κτηνοτρόφοι-ακροβάτες στο τσίρκο των εκάστοτε κυβερνητικών πολιτικών-καλλιεργητές γης που επιμένετε στις παραδοσιακές καλλιέργειες και αντιτίθεστε στα μεταλλαγμένα´ βαθιά δημοκρατικοί δάσκαλοι και καθηγητές, γυναίκες θύματα του trafficking, ομοφυλόφιλοι, υποαπασχολούμενοι νέοι με ελαστικές συνθήκες εργασίας, οι χιλιάδες απολυμένοι-κατάδικοι της ερημιάς, της απόγνωσης και της ομηρίας του πελατειακού πολιτικού «δημοκρατικού» συστήματος- περιχαρακωμένοι νέοι άνθρωποι, χωρίς φωνή, χωρίς μέλλον, μα και χωρίς αξιοπρέπεια´ μετανάστες και πολιτικοί πρόσφυγες-μοναχικοί θιασώτες ενός παράλογου θεάτρου - οι διπλά η και τριπλά υποτελείς(αν συνυπολογιστεί και το φύλο) άνθρωποι των σκοτεινών υπογείων και των πίσω αυλών, με η χωρίς χαρτιά, άνθρωποι, που μαζί σας σε κείνα τα ελεεινά κέντρα υποδοχής και την πικρή απελπισία της απέλασης, στα τραγικά ναρκοπέδια των συνόρων και στις αφίρες του Αιγαίου, γκρεμιζόμαστε όλοι εμείς- σ'αυτούς τους άγριους καιρούς που ζούμε-στο πιο βαθύ σκοτάδι της αποκτήνωσης και της βαρβαρότητας´ άστεγοι των σαθρών παραπηγμάτων και των προεκλογικών υποσχέσεων- αποστεωμένα φαντάσματα μιας άλλης εποχής- ανέστιοι των σκοτεινών νυχτερινών δρόμων της αποξένωσης και της απόλυτης ερήμωσης- δραπέτες στη ομίχλη της μακρινής χώρας της dystopia...

Υψώστε αποφασιστικά το δάχτυλο προς τα πάνω και σημαδέψτε αμείλικτα τους υπεύθυνους, κι αυτή την φορά μην φοβηθεί κανείς-μόνο το σκοτάδι της ταπείνωσης να φοβάσαι...

Το κίνημα ενάντια στην νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση, τα κινήματα της κοινωνικής αυτοοργανωσης και διεκδίκησης όπου γης, οι νέες μορφές πολιτικού διεθνισμού, οι αναζητήσεις κινήματων και ομάδων, που δοκιμάζουν να αντισταθούν στην καταπίεση και τον ετεροπροσδιορισμό, θέτουν σαν ένα νέο πεδίο πολιτικής αναμέτρησης την ίδια την συγκρότηση των κοινωνικών ταυτοτήτων, μα και εξεγέρσεων.

Είμαστε απλοί άνθρωποι, τίποτα το ηρωικό, για αυτό «ας είμαστε ρεαλιστές ας αγωνιζόμαστε για το αδύνατο», «ας περπατήσουμε ρωτώντας» μέσα από την γενικευμένη βαρβαρότητα, μέσα από την φρίκη της εκμετάλλευσης και του πολέμου, η κραυγή μας απλώνεται και αλλάζει τον κόσμο εδώ και τώρα, χωρίς να χρειαστεί να περιμένουμε πλέον να καταλάβουμε την όποια εξουσία

Στο δρόμο λοιπόν θα βγούμε πάλι, για να μπλοκάρουμε τα σχέδια των G8, στο δρόμο για το Rostok

Από τις 2 ως τις 8 Ιούνη, θα μετατρέψουμε αυτή την μικρή πόλη της β.α Γερμανίας σε κέντρο αντίστασης και ελπίδας.

Όλοι όσοι βρεθήκαμε τα προηγούμενα χρόνια στους δρόμους της Πράγας, της ματωμένης Γένοβας, των Βρυξελλών, της Νίκαιας, της Θεσσαλονίκης, του Εβιάν, του Εδιμβούργου και του Λενινγκραντ, όλοι εκείνοι οι άνθρωποι, οι χιλιάδες άνθρωποι που συμμετείχαν στις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις ενάντια στο πόλεμο, που πήραν μέρος στις διαδικασίες του παγκόσμιου Κ.Φ. που οργανώσαμε το 4^ο ευρ, κοινωνικό φόρουμ και την συγκλονιστική διαδήλωση της 6^{ης} Μάη του 2006, όλα αυτά τα διάσπαρτα αλλά υπαρκτά ξέφτια της ελπίδας., όλα εκείνα τα υπόγεια ανυπότακτα ρεύματα που συνεχίζουν να αντιστέκονται στον πόλεμο, το νεοφιλελευθερισμό, το ρατσισμό, την καταστροφή του περιβάλλοντος, το σεξισμό, την καταστολή αλλά και κάθε μορφή καταπίεσης, θα γίνουμε η θάλασσα μέσα στην οποία θα ενωθούμε συγκροτώντας το τεράστιο κύμα του κόσμου των αντιστάσεων, επιτακτικότερο όσο ποτέ άλλοτε μέσα στην ανθρώπινη ιστορία

ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΚΑΡΔΙΑ

Το φυτίλι είναι κοντό, αγαπητοί G8, κι έχει κιόλας ανάψει!

Κ. Ρέβελα

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΕΚΦ

Πληροφορίες για την αναχώρηση της ελληνικής αποστολής του Κ.Φ. στα τηλέφωνα

2710.224716

6972.155463

6942.526503

6946.706961

Μπλόκο στους ισχυρούς του πλανήτη! Είναι 8 και είμαστε 6 δις

Στις αρχές Ιουνίου 2007, οι αρχηγοί και το πολιτικό προσωπικό των 8 οικονομικά ισχυρότερων κρατών του πλανήτη, συναντιούνται στο Heiligendamm, (Χεϊλίγκενταμ) στη Γερμανία για να πάρουν αποφάσεις που αφορούν το μέλλον και τις ζωές όλων μας. Αποφάσεις που αγγίζουν όλες τις πλευρές της ζωής μας (από τις εργασιακές σχέσεις και την διάλυση των δημοσίων υπηρεσιών μέχρι την αποσύνθεση της εκπαίδευσης, και από την εντατικοποίηση της περιβαλλοντικής και διατροφικής καταστροφής μέχρι και την συρρίκνωση κάθε κοινωνικού και πολιτικού δικαιώματος, κάθε δικαιώματος στην ζωή και την αξιοπρέπεια). Αποφάσεις που σαν στόχο έχουν τον εθισμό και την υποταγή μας σ' αυτό που θέλουν να μας παρουσιάσουν ως μονόδρομο, τη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση, τους πολέμους και τις σφαγές χιλιάδων ανθρώπων, την κοινωνική εξαθλίωση, το σεξισμό. Έναν κόσμο διακρίσεων, ρατσισμού και αυταρχισμού. Έναν κόσμο αβίωτο.

Σε κάθε σύνοδο, οι 8 αυτοαναγορευμένοι άρχοντες της γης επιχειρούν να παρουσιάσουν τις συναντήσεις τους ως τις λαμπερές τελετές κατά τη διάρκεια των οποίων «μπαίνουν τα θέματα της πλανητικής ατζέντας». Οι συναντήσεις τους όμως στη Γένοβα το 2001, στο Εβιάν το 2003, στη Σκωτία το 2005 και την Αγία Πετρούπολη το 2006 πέρα από την απατηλή λάμψη του κέρδους είχαν και εκείνο το φως της ελπίδας που δίνουν οι εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές που την ίδια στιγμή που οι ισχυροί σχεδιάζουν το μέλλον, πλημμυρίζουν τους δρόμους διαμαρτυρόμενοι ενάντια στους G8, .

Το άτυπο πλανητικό διευθυντήριο των 8 δεν έχει καμιά νομιμοποίηση στο να αυτοδιορίζεται ως η «ομάδα εκλεκτών» που καθορίζει τη ζωή μας. Δεν υπάρχει καμιά κοινωνική και πολιτική διαδικασία από την οποία να προκύπτει αυτή η μαφία των οικονομικά ισχυρών. Ποίος τους διόρισε κυριάρχους του πλανήτη; Και εν τέλει ποιος τους εξασφάλισε ότι θα χαράσσουν ανενόχλητοι το δρόμο της υποταγής μας στις απάνθρωπες πολιτικές τους;

Τον Ιούνιο του 2007 δεν θα ακουστεί μόνο η φωνή των κυβερνήσεων των 8 δυνατών. Θα είμαστε εκεί Όλοι και όλες. Για 7 μέρες, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές από όλο τον κόσμο, προερχόμενοι -ες από διαφορετικούς πολιτικούς και αγωνιστικούς γαλαξίες θα είμαστε στο Heiligendamm, σε αυτοοργανωμένα κάμπινγκ και θα κάνουμε τα δικά μας σχέδια για το μέλλον. Ανυπάκουοι και ανυπάκουες στις διαταγές τους.

Για να «μπλοκάρουμε» τις αποφάσεις των ισχυρών του πλανήτη, για να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα αντίστασης στους πλανητικούς αφέντες

Σάββατο, 2 Ιουνίου, Διεθνής Διαδήλωση ενάντια στη σύνοδο των G8 στο Ροστόκ

Κυριακή 3 Ιουνίου, Διεθνής Ημέρα για τα Αγροτικά

Διεθνείς Δράσεις και Συναυλίες

Δευτέρα 4 Ιουνίου, «Για την ελευθερία των κινημάτων σε όλο τον πλανήτη! Ίσα δικαιώματα για όλους-ες!»

Δράσεις στα κέντρα και τους χώρους κράτησης των μεταναστών. Διαδήλωση στο κέντρο του Ροστόκ. Συζήτηση και συντονισμός των αντιρατσιστικών δικτύων το απόγευμα.

Τρίτη 5 Ιουνίου, Δράσεις ενάντια στο милитарισμό, τον πόλεμο, τα βασανιστήρια και το Παγκόσμιο Καθεστώς Εκτάκτου Ανάγκης, Μπλόκα στο στρατιωτικό αεροδρόμιο.

Μπλοκάρουμε τις 3 εισόδους του στρατιωτικού αεροδρομίου Rostock-Laage «για να καλωσορίσουμε» τους 8 ισχυρούς του πλανήτη.

Έναρξη εναλλακτικής Αντισυνόδου στο Ροστόκ. Παράλληλα «δορυφορικά γεγονότα» της εναλλακτικής αντισυνόδου και δράσεις ενάντια στις κλιματικές αλλαγές, την κουλτούρα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών κ.λπ. Ποικίλες δραστηριότητες στους αυτοοργανωμένους χώρους διαμονής.

Τετάρτη 6 Ιουνίου, «Μπλόκο στους G8»

Μαζικά μπλόκα και περικύκλωση των οδικών κόμβων και των υποδομών που διευκολύνουν τη μετάβαση των 8 ισχυρών και του προσωπικού τους, με πρακτικές πολιτικής ανυπακοής.

Διάφορες μορφές δράσεων στα περίχωρα του Heiligendamm.

Πέμπτη 7 Ιουνίου, Περικύκλωση των δρόμων γύρω από το Heiligendamm.

Πορείες από 4 διαφορετικά σημεία της πόλης με προορισμό το Heiligendamm. Περικύκλωση των δρόμων που οδηγούν στο χώρο της συνόδου.

«Μουσική και Μηνύματα»: Συναυλία με τον Herbert Grönemeyer και άλλα γκρούπ.

Επικοινωνία: Τηλ :210.5288022, 210.5288033,

Χρήσιμα Sites:

blockg8@gmail.com,

www.socialforum.gr

www.move-against-g8.org,

www.heiligendamm2007.de,

www.g8-2007.de,

www.gipfelsoli.org,

www.block-g8.org,

www.dissentnetwork.org,

<http://nolager.de>,

<http://www.g8-alternative-summit.org/en>,

www.g8andwar.de ,