

Η ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ...

*Του ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

Πρός τον λαό της Ελλάδας

Ο φασισμός του Μουσολίνι χτύπησε την Ελλάδα πισώπλατα, δολοφονικά και ξετσιπίωτα με σκοπό να την υποδουλώσει και εξανδραποδίσει. Σήμερα όλοι οι Έλληνες παλαίβουμε για τη λευτεριά, την τιμή, την εθνική μας ανεξαρτησία. Η πάλη θα είναι πολύ δύσκολη και πολύ σκληρή. Μα ένα έθνος που θέλει να ζήσει πρέπει να παλαίβει, αψηφώντας τους κινδύνους και τις θυσίες. Ο λαός της Ελλάδας διεξάγει σήμερα έναν πόλεμο εθνικοαπελευθερωτικό, ενάντια στο φασισμό του Μουσολίνι. Δίπλα στο κύριο μέτωπο και Ο ΚΑΘΕ ΒΡΑΧΟΣ, Η ΚΑΘΕ ΡΕΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΚΑΘΕ ΧΩΡΙΟ, ΚΑΛΥΒΑ ΜΕ ΚΑΛΥΒΑ, Η ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ, ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΣΠΙΤΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ...(απόσπασμα)

Αθήνα 31 Οκτώβρη 1940

Νίκος Ζαχαριάδης

Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ

Σήμερα 69 χρόνια μετά τον Οκτώβρη του '40, επιχειρείται μια άνευ προηγουμένου προσπάθεια να ξαναγραφεί η ιστορία, είτε διαστρεβλώνοντας, είτε αποσιωπώντας σημαντικά γεγονότα που καθόρισαν τόσο τις αιτίες, όσο και την τελική έκβαση του 2^{ου} Παγκοσμίου Πολέμου.

Τον πόλεμο δεν τον ξεκίνησαν κάποιοι παρανοϊκοί που δεν είχαν δήθεν «σώας τας φρένας», αλλά ήταν αποτέλεσμα των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων που είχαν οξυνθεί ιδιαίτερα μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929. Ο Χίτλερ, ο Μουσολίνι, συνολικά οι δυνάμεις του Άξονα είχαν βοηθηθεί οικονομικά από τις μεγάλες δυνάμεις του τότε δυτικού κόσμου (π.χ. Η.Π.Α, Αγγλία, Γαλλία) με αστρονομικά ποσά. Βασικός τους στόχος από το 1917 ήταν να σβηστεί από προσώπου γης το πρώτο εργατικό κράτος στον κόσμο, η Σοβιετική Ένωση. Όχι μόνο άντεξε η χώρα του Λένιν αλλά κατάφερε να αντεπιτεθεί και με ορόσημο τη νίκη στο Στάλινγκραντ, έδωσε καίρια χτυπήματα στις ναζιστικές ορδές, είχε την καθοριστική συμβολή στην συντριβή του «χιλιόχρονου 3^{ου} Ράιχ».

Στις μέρες μας οι απόγονοι των Χίτλερ – Μουσολίνι, ηγέτιδες δυνάμεις στην ΕΕ επιχειρούν προκλητικά την παραχάραξη της ιστορίας εξισώνοντας τους θύτες με τα θύματα. Φέρνουν στην ίδια μοίρα ό,τι πιο απεχθές δημιούργησε ο καπιταλισμός τον ναζισμό – φασισμό με ό,τι πιο ελπιδοφόρο έδωσε ο 20^{ος} αιώνας τον Σοσιαλισμό – Κομμουνισμό. Είναι τόσο ανεξίτηλες οι θυσίες εκατομμυρίων αντιφασιστών και κυρίως κομμουνιστών που όση λάσπη και χολή και αν ρίξουν είναι αδύνατο να σβηστούν.

Για να εξηγουμαστε, μόλις η Ιταλία κήρυξε τον πόλεμο στην Ελλάδα, η χώρα μας βρισκόταν σε καθεστώς στυγνής δικτατορίας υπό τον Μεταξά που απολάμβανε την ανοχή και την στήριξη της εγχώριας αστικής τάξης. Χιλιάδες προοδευτικοί άνθρωποι και κυρίως κομμουνιστές είχαν βασανιστεί και εκτοπιστεί. Πολλοί από αυτούς που δεν κατάφεραν να αποδράσουν και να πάρουν μέρος στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο και την μετέπειτα εποποιία της Εθνικής Αντίστασης τους παραδόσαν στους Γερμανούς. Ένας από αυτούς ήταν και ο τότε Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ Νίκος Ζαχαριάδης που στάλθηκε στο Νταχάου. Το «ανοιχτό γράμμα προς τον Ελληνικό λαό» του Νίκου Ζαχαριάδη μέσα από τα μπουντρούμια της ασφάλειας στις αρχές του πολέμου, χάραξε την γραμμή πάλης στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Στη γραμμή του «ανοιχτού γράμματος» κινήθηκε η συγκρότηση και δράση των ΕΑΜ – ΕΛΛΑΣ – ΕΠΟΝ που ιδρύθηκαν με πρωτοβουλία του ΚΚΕ. Το ΕΑΜ έσωσε το λαό από την πείνα. Πολέμησε ανελέητα τον κατακτητή. Δημιούργησε πρωτόγνωρους λαϊκούς θεσμούς. Οργανώθηκαν για πρώτη φορά η Λαϊκή Αυτοδιοίκηση, Δικαιοσύνη, Παιδεία. Έδωσε για πρώτη φορά το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες και τους νέους. Ενέπνευσε το λαό για υψηλά ιδανικά και αξίες.

Διαφορετική ήταν η στάση του αστικού πολιτικού κόσμου. Ένα τμήμα του επέλεξε το δρόμο της ανοιχτής συνεργασίας με τους κατακτητές. Ήταν οι «δοσίλογοι», που σχημάτισαν τις κατοχικές κυβερνήσεις με πρωθυπουργούς τους Τσολάκογλου, Λογοθετόπουλο και Ι. Ράλλη. Ένα άλλο τμήμα του αστικού πολιτικού κόσμου, μαζί και το Παλάτι, διέφυγε στην Αίγυπτο, ενώ ένα τρίτο συγκαταλέγεται στους απόντες του αγώνα. Ένα άλλο μικρότερο ακολούθησε την ένοπλη πάλη ενάντια στον κατακτητή και ταυτόχρονα και κυρίως από το '43 και μετά μαζί με τους Άγγλους υπονόμει τη δράση του ΕΑΜ με το βλέμμα σαφώς στραμμένο στις μεταπολεμικές εξελίξεις.

Η οργάνωση και δράση του λαού μας ενάντια στον κατακτητή, η εποποιία της Εθνικής Αντίστασης αποδεικνύουν περίτρανα πως όταν ο λαός μας πιστέψει στη δυναμή του μπορεί να κάνει την υπέρβαση, το ακατόρθωτο. Να κάνει το γίγαντα να φαίνεται νάνος, τα αδύνατα δυνατά. Αυτή είναι ίσως η πιο σπουδαία παρακαταθήκη από το έπος του 1940. Ακριβώς αυτό πρέπει να κάνει και ο λαός στις μέρες μας ενάντια στους μονόδρομους της αντιλαϊκής πολιτικής. Μαζί με τους κομμουνιστές για την οικοδόμηση μιας πανανθρώπινης κοινωνίας χωρίς φτώχεια και πολέμους, όπως τότε.

**Ο ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ είναι εκπαιδευτικός μέλος της Ν.Ε. του ΚΚΕ, της γραμματείας Αρκαδίας του Π.Α.ΜΕ και του Δ.Σ. της ΕΑΜΕ Αρκαδίας*