



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ



Προτάσεις για τη χρηματοδότηση της Κοινωνικής Ασφάλισης

Για την αντιμετώπιση του κεντρικού προβλήματος της υποχρηματοδότησης της Κοινωνικής Ασφάλισης και της αναπλήρωσης των λεηλατηθέντων διαχρονικά αποθεματικών της από τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις, τις τράπεζες και από κάθε λογής κερδοσκόπους **προτείνουμε:**

1. Επαναθέσπιση της υποχρεωτικής τριμερούς χρηματοδότησης της Κοινωνικής Ασφάλισης (κλάδου κύριας σύνταξης και κλάδου υγείας) για το σύνολο των ασφαλισμένων με 2/9 από τους εργαζόμενους, 3/9 από τον κρατικό προϋπολογισμό και 4/9 από τους εργοδότες. Για την επικουρική και την εφ' άπαξ ασφάλιση, θα πρέπει να ισχύσει η διμερής χρηματοδότηση από εργοδότες και εργαζόμενους.

2. Αξιοποίηση των διαθέσιμων και της ακίνητης περιουσίας των Ασφαλιστικών Οργανισμών με κριτήρια ασφαλούς και εγγυημένης απόδοσης μακριά από την λογική του χρηματιστηριακού τζόγου.

3. Είσπραξη πόρων που διαφεύγουν ή υποκλέπτονται. Η εισφοροδιαφυγή και η εισφοροκλοπή μπορούν και πρέπει να καταπολεμηθούν με την **πλήρη μηχανοργάνωση των Ασφαλιστικών Ταμείων, με την ενίσχυση** με προσωπικό και μέσα των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων προκειμένου να γίνονται ουσιαστικοί έλεγχοι.

Σημαντικά έσοδα μπορούν να προκύψουν από την **πλήρη ασφάλιση** ανασφάλιστων ή μερικώς ασφαλισμένων τμημάτων των εργαζομένων (αλλοδαποί, άτυπες - αδήλωτες ή ελαστικές μορφές απασχόλησης, προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης ανέργων, όπως τα stage, από την αντικατάσταση των ελαστικών μορφών απασχόλησης από θέσεις εργασίας πλήρους, σταθερής και ασφαλισμένης εργασίας, κ.λ.π).

4. Η αποπληρωμή των χρεών τόσο του κράτους (12 δις ευρώ) όσο και των ιδιωτών (3,2 δις ευρώ) και η **σταδιακή επιστροφή των απωλειών** που έχουν υποστεί τα Ταμεία εξαιτίας της διαχρονικής λεηλασίας τους από τις κυβερνήσεις, τις τράπεζες, τις επιχειρήσεις και κάθε λογής κερδοσκοπία (άτοκες καταθέσεις στην ΤτΕ, χρηματιστηριακός τζόγος, δομημένα ομόλογα, κ.λ.π.).

5. Νέοι πόροι από τη φορολογία του κεφαλαίου. **Οι νέοι πόροι θα πρέπει να προέλθουν από τη φορολόγηση των μερισμάτων από μετοχές και άλλων κινητών αξιών, την αύξηση της ειδικής φορολογίας που επιβάλλεται στις συναλλαγές μετοχών στο Χρηματιστήριο, την επιβολή των προστίμων που επιβάλλονται για φοροδιαφυγή των επιχειρήσεων και για περιπτώσεις αισχροκέρδειας ή δημιουργία καρτέλ, την πρόσθετη ειδική φορολόγηση όλων των επιχειρήσεων με δραστηριότητα γύρω από τα τυχερά παιχνίδια, τη φορολόγηση της Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, κ.λ.π.**

Δημόσιο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης με την εγγύηση και την συμμετοχή του κράτους.

Αγωνιζόμαστε για την ενίσχυση του Δημόσιου, κοινωνικού και αναδιανεμητικού χαρακτήρα του Ασφαλιστικού Συστήματος με εγγύηση του κράτους για τις συντάξεις.

Διαφωνούμε πλήρως με την προσπάθεια μετατροπής του αναδιανεμητικού συστήματος σε κεφαλαιοποιητικό, που είναι η κυβερνητική πρόθεση. Διαφωνούμε με την εισαγωγή ιδιωτικών σχημάτων κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα στην Κοινωνική Ασφάλιση.

Δεν συζητάμε και δεν δεχόμαστε καμία χειροτέρευση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση, τη μείωση των συντάξεων, την αύξηση εργατικών εισφορών. Ζητάμε την κατάργηση των αντιασφαλιστικών διατάξεων των Νόμων 1902, 2084, 3029, 3655.

Διεκδικούμε συνταξιοδότηση στα 35 έτη (10.500 ημέρες) ασφάλισης, χωρίς όριο ηλικίας. Η κύρια σύνταξη να αναλογεί στο 80% του τελικού μισθού και η επικουρική τουλάχιστον στο 20%. Κατώτερη σύνταξη (κύρια & επικουρική) στα 20 ημερομίσθια της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Ίση μεταχείριση παλαιών και νέων ασφαλισμένων. Να διατηρηθούν οι θετικές διακρίσεις υπέρ των γυναικών. Την στήριξη των ειδικών κατηγοριών, βαρέων επικίνδυνων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων και επέκταση τους στο Δημόσιο. Ειδική μέριμνα για την ασφάλιση των ανέργων.

Καλούμε την κυβέρνηση να εφαρμόσει πολιτική με συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης. Την μαύρη τρύπα και τα ελλείμματα του Ασφαλιστικού δεν τα δημιούργησαν οι εργαζόμενοι. Τα δημιούργησαν οι κυβερνήσεις του δικομματισμού, όλα τα προηγούμενα χρόνια, που έδωσαν φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο, διέλυσαν τον φοροεισπρακτικό μηχανισμό και ψήφισαν αντιασφαλιστικούς Νόμους.

Τώρα με το πρόσχημα των πιέσεων από τις Βρυξέλλες και στο βωμό του να κερδίσουμε χρόνο στο τριετές πρόγραμμα σταθερότητας, καλούμαστε για άλλη μία φορά να θυσιάσουμε το Ασφαλιστικό, όπως καλούμαστε να κάνουμε κόπους και θυσίες χωρίς αντίκρυσμα.

Η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει άλλο. Θυμίζουμε στην κυβέρνηση ποια ήταν η τύχη μιας προσπάθειας «αναμόρφωσης» του Ασφαλιστικού Συστήματος, στο σχέδιο Γιαννίτση.

Μην σπέρνετε ανέμους γιατί πολύ σύντομα θα κληθείτε να θερίσετε θύελλες.

Η Γ.Σ.Ε.Ε και η Α.Δ.Ε.Δ.Υ οφείλουν πρώτα από όλα να δημιουργήσουν τους όρους μιας μεγάλης κινητοποίησης των εργαζομένων. Καμιά αναμονή, καμιά αναστολή δεν μπορεί να υπάρξει. Πρέπει να αποφασιστεί ένα σαφές πλαίσιο διεκδικήσεων με την κατάργηση των αντιασφαλιστικών διατάξεων των Νόμων όλων των κυβερνήσεων, την ενίσχυση της χρηματοδότησης του Συστήματος, την ενίσχυση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Αυτό επείγει σήμερα.

**Οργανώνουμε τον αγώνα μας, απορρίπτουμε τον προσχηματικό διάλογο
και την αντεργατική πολιτική.**

**Όχι στην διάλυση
της Κοινωνικής Ασφάλισης
Κάτω τα χέρια από τα
Ασφαλιστικά Δικαιώματα**