

ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Αρκαδίας του ΠΑΜΕ

ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2

Συνάδελφοι εκπαιδευτικοί καλή σχολική χρονιά και καλά κουράγια!

Και επειδή η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, χρειάζεται πολύ κουράγιο και αγωνιστική διάθεση για να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι τα όσα συμβαίνουν και όσα το κεφάλαιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζουν για την Παιδεία αλλά και για τον καθένα μας χωριστά.

Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τραγικές ελλείψεις σε αίθουσες σε όλα τα σχολεία, με τμήματα των 30 μαθητών, με άθλια βιβλία και αναλυτικά προγράμματα, με ένα αποκρουστικό για τους μαθητές και πανάκριβο για τους γονείς σχολείο, που διδάσκει πλέον σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς την υποταγή στις επιθυμίες του κεφαλαίου και της Ε.Ε., που διαστρεβλώνει την ιστορία, που προτρέπει στον συμβιβασμό και την υποτέλεια, που προγραμματίζεται για να εξυπηρετήσει την ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου.

Και θέλει πολύ κουράγιο για να αντιμετωπίσεις τους συνδικαλιστές της ΔΑΚΕ που για χρόνια «σκίζονται» για να έρθει στη εξουσία η ΝΔ, που με ρουσφέτια και ρουσφετάκια επιχειρούν (και σε ένα βαθμό τα καταφέρνουν, είναι αλήθεια) να παγιώσουν σε ατομικές λύσεις τους εργαζόμενους. Η ΔΑΚΕ μαζί με την «άσπονδη φίλη της» την ΠΑΣΚΕ, σε ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ συμφώνησαν στις άθλιες αυξήσεις του 1€ την ημέρα και τώρα μαζί «κλαίνε» για τα βάσανα των εργαζομένων.

Θέλει επίσης πολύ κουράγιο για να αντιμετωπίσεις τους συνδικαλιστές της ΠΑΣΚΕ που με τον Παναγόπουλο στη ΓΣΕΕ και τον Παπασπύρο στην ΑΔΕΔΥ τα «βρήκαν» αμέσως με την ΔΑΚΕ, τον ΣΕΒ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών) και την κυβέρνηση και πανικόβλητοι μπας και οι κινητοποιήσεις (για το ασφαλιστικό) ξεφύγουν από τον έλεγχό τους υπέγραψαν άρον-άρον τις άθλιες συλλογικές συμβάσεις. Τώρα τους φταίει η κακιά κυβέρνηση και ζητούν επιδόματα ελεημοσύνης!

Εκεί που χρειάζεται και κουράγιο και ψυχραιμία είναι για να αντιμετωπίσει κανείς τους συνδικαλιστές του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ (που στο χώρο της δευτεροβάθμιας εκφράζονται από το Σύνδεσμο Μονίμων κτλ.) Από την μια μεριά πίνουν νερό στο όνομα της Ε.Ε. και από την άλλη καταγγέλλουν τα αποτελέσματα της πολιτικής της (τους). Από την μια μεριά καταγγέλλουν την ΔΑΚΕ και την ΠΑΣΚΕ και από την άλλη κάνουν κολεγίες μαζί τους (όπως στην ΟΛΜΕ με ΔΑΚΕ-Καλομοίρη και ΠΑΣΚΕ-Καλομοίρη) στο όνομα της ενότητας των εργαζομένων.(με τους υπηρέτες του κεφαλαίου λέμε εμείς) Και βέβαια μας εξοργίζει το γεγονός να βλέπουμε δήθεν αριστερούς, δήθεν υπερασπιστές των εργαζομένων και της γενιάς των 700€ να είναι θλιβεροί χειροκροτητές και κλακαδόροι των εκδηλώσεων της ξεπουλημένης ηγεσίας της ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ και των τοπικών παραρτημάτων τους.

Συνάδελφοι εκπαιδευτικοί δώστε τέλος σε αυτήν την κοροϊδία!

Συνταχτείτε με το ταξικό αγωνιστικό κίνημα, με το Π.Α.ΜΕ. του αγώνα της ρήξης και της ανατροπής, μαζί με όλους τους εργαζόμενους δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για δικαιώματα σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες της λαϊκής οικογένειας και όχι με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου.

(το ΠΑΜΕ θα φροντίσει ώστε να φτάσει σε κάθε χώρο δουλειάς το αναλυτικό διεκδικητικό του πλαίσιο)
Σεπτέμβρης 2008.