

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

« ΤΡΙΠΟΛΗ - ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ »

Αγαπητοί συμπολίτισσες - συμπολίτες

Ζούμε σε μια πόλη που τα τελευταία είκοσι χρόνια υποβαθμίζει όλο και πιο πολύ την ποιότητα της ζωής μας. **Μια πόλη που:**

- Ø Είναι εχθρική για τους πεζούς, τους ηλικιωμένους, τα παιδιά, τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
- Ø Η παλιά Τριπολιτσα με τα πανέμορφα νεοκλασικά της κτίρια και τα πράσινα δεν υπάρχει πια.
- Ø Οι απαραίτητες υποδομές για την προοπτική μιας βιώσιμης ανάπτυξης δεν έχουν δημιουργηθεί.
- Ø Απ' τα παράθυρά μας δεν μπαίνει πια το φως του ήλιου εξ εξαιτίας του απαράδεκτου ύψους των πολυκατοικιών.
- Ø Οι γειτονιές και οι αλάνες της χάθηκαν αλλά και στα δημοτικά της διαμερίσματα αλλοιώνεται και σ' αυτά το χρώμα και η φυσιογνωμία τους.
- Ø Τα αλσύλλια της, κάποτε πνεύμονες πράσινου και χώροι αναψυχής, έχουν εγκαταλειφθεί, αφήνονται ν' αρρωσταίνουν και να καταστρέφονται.
- Ø Σε λίγο θα μας πνίξει απ' τις πλημμύρες, αν δεν υπάρξουν σωστές και υπεύθυνες παρεμβάσεις.
- Ø Αφήνει τους νέους χωρίς προοπτική εργασίας, τους περιθωριοποιεί και τους αποξενώνει.

Ζούμε σε μια πόλη που οι υπεύθυνοι δεν κατάφεραν μέχρι τώρα να λύσουν το πρόβλημα των σκουπιδιών, το κυκλοφοριακό - γίνεται καθημερινά και οξύτερο - το Πανεπιστήμιο από τα πρώτα βήματα του δεν στηρίζεται αποτελεσματικά, ο πολιτισμός αντιμετωπίζεται ευκαιριακά οδηγώντας σε πολιτιστική υποβάθμιση, οι τσιγγάνοι βιώνουν τόσα χρόνια την εγκατάλειψη και την αδιαφορία παρά τα χρήματα που διατίθενται από συγκεκριμένα προγράμματα με τα οποία η Δημοτική αρχή, αν είχε τη βούληση, θα μπορούσε να προσφέρει και σ' αυτούς τους συμπολίτες μας - και στην πόλη - πιο ανθρώπινες συνθήκες ζωής.

Τέλος ζούμε σε μια πόλη χωρίς χρήσεις γης με ανεξέλεγκτη δόμηση, με λιγότερους ελεύθερους χώρους και χώρους πρασίνου.

Για όλα αυτά βέβαια υπάρχουν υπεύθυνοι. Κι αυτοί είναι όλοι όσοι διοίκησαν και διοικούν την πόλη τα τελευταία 20 χρόνια. Με την ανικανότητα, την απραξία – κυρίως το τελευταίο διάστημα – τις άστοχες πολλές φορές παρεμβάσεις τους αλλά και τις συναλλαγές και τα σκάνδαλα, που όλο και πληθαίνουν, οδήγησαν αυτή την πόλη στο τέλμα. Υποθηκεύουν με την πολιτική τους το μέλλον της (π.χ Ντούμα – Μαυρόγιαννη, Βιολογικός καθαρισμός, Γ.Π.Σ, Πλατεία Άρεως, εργατικές κατοικίες κ.λ.π).

Τι θα μας πουν άραγε για όλα αυτά σε λίγο από τα προεκλογικά μπαλκόνια;

Εμείς που δραστηριοποιούμαστε μέσα από μαζικές οργανώσεις, κινήσεις και πρωτοβουλίες παρά τις παρεμβάσεις μας σε μια σειρά σοβαρά προβλήματα δεν καταφέραμε να εμπνεύσουμε και να ενεργοποιήσουμε όσους συμπολίτες μας χρειαζόταν, ώστε να υπάρξουν τα επιθυμητά αποτελέσματα ανακόπτοντας την πορεία παρακμής της πόλης μας.

Φίλες και φίλοι,

Τον Οκτώβριο καλούμαστε να επιλέξουμε τη νέα Δημοτική Αρχή.

Δεν πρέπει αυτή τη φορά να κάνουμε τα ίδια λάθη. **Δεν πρέπει με την ψήφο μας να επιβραβεύσουμε αυτούς που ευθύνονται, άλλος περισσότερο κι άλλος λιγότερο, για την αρνητική πορεία της πόλης μας. Αυτούς που θα περιορίσουν, αν εκλεγούν, τις όποιες ελπίδες υπάρχουν ακόμη για μια πόλη φιλική και ανθρώπινη για τους πολίτες της.**

Πιστεύουμε στο θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θέλει όλους τους δημότες ενεργούς πολίτες, που δεν θα τους αρκεί να ψηφίζουν κάθε τέσσερα χρόνια, αλλά θα διεκδικούν το δικαίωμα να αποφασίζουν οι ίδιοι για τα μικρά και τα μεγάλα ζητήματα της καθημερινής ζωής, για το παρόν και το μέλλον τους.

Εκφράζουμε μια άλλη αντίληψη για το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το ρόλο της στην περιφερειακή ανάπτυξη και την επίλυση των τοπικών προβλημάτων, αλλά και τη σχέση της με τους πολίτες.

Θέλουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση αυτοδιοικούμενη και αποκεντρωμένη, με οικονομική αυτοτέλεια και αρμοδιότητες.

Και μια νέα δημοτική αρχή, που θα συμβάλλει στην εξασφάλιση βασικών, ατομικών, κοινωνικών και δικαιωμάτων, όπως η παιδεία, η υγεία, εργασία, η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με πρόταση για τον πολιτισμό, το υγιεινό περιβάλλον, την προστασία της ιστορικής φυσιογνωμίας και της ταυτότητας της πόλης, που θα στηρίζει πολύπλευρα τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες.

Φίλες και φίλοι

Η Δημοτική μας κίνηση «**Τρίπολη – Ανθρώπινη Πόλη**» που μ' επικεφαλής τον **Τάσο Παπαζαχαρία** κατεβαίνει στις προσεχείς δημοτικές εκλογές αποτελείται από ενεργούς πολίτες που χρόνια συμμετέχουνε στην πολιτική, σε σωματεία, συλλόγους, κινήματα.

Είναι μια κίνηση που δεν δημιουργήθηκε τώρα ενόψει των εκλογών και δε θα πάψει να δραστηριοποιείται μετά απ' αυτές ανεξάρτητα από το όποιο αποτέλεσμα υπάρξει. **Είναι μια κίνηση μακράς πνοής.** Η λειτουργία μας θα συμβάλει στην επεξεργασία θέσεων και την διεκδίκηση λύσεων στα προβλήματα του Δήμου.

Δεν αποτελούμε τα μέλη ενός ψηφοδελτίου που τα πάντα, πριν και μετά τις εκλογές, τα ρυθμίζει κάποιος φωτισμένος αρχηγός.

Η δική μας Δημοτική κίνηση ήταν η μόνη που ανέδειξε τον επικεφαλής της και όσους άλλους θα την εκπροσωπήσουν μέσα από **Δημοκρατικές, Συλλογικές** διαδικασίες.

Συμπολίτισσες – Συμπολίτες

Σ' αυτές της εκλογές είναι ανάγκη να πρυτανεύσει μια άλλη λογική.

Πείτε

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ η παρακμή και ο εκφυλισμός.

ΟΧΙ στους γνωστούς σωτήρες. Η πείρα όλων μας έχει διδάξει πως δεν υπάρχουν.

ΟΧΙ στο δικομματισμό που θέλει την Τοπική Αυτοδιοίκηση πρόθυμο υπηρέτη και διεκπεραιωτή της νεοφιλελεύθερης αντιλαϊκής πολιτικής.

ΟΧΙ στο στείρο κομματισμό και τους χρισματούχους.

ΟΧΙ σ' όσους περιχαρακώνονται σε ιδεολογήματα και υπονομεύουν την ενότητα των αγώνων.

Πείτε

ΝΑΙ με την ψήφο σας στη δυνατότητα ν' αγωνιστούμε όλοι μαζί για μια πόλη καλύτερη για μας και τα παιδιά μας.

Φίλες και φίλοι

Μόνοι μας χωρίς την ενεργή δική σας συμμετοχή δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά που έχει ανάγκη ο τόπος όποιο όραμα κι αν έχουμε γι' αυτόν κι όποια αγωνιστική διάθεση κι αν μας διακρίνει.

Υπερβείτε τις όποιες κομματικές ή άλλες δεσμεύσεις σας για ν' αγωνιστούμε μαζί για μια πόλη **αξιοβίωτη**, μια πόλη που θ' ανταποκρίνεται στους πόθους και στα όνειρά μας.

ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006