



## ΟΜΙΛΙΑ

του υποψήφιου Περιφερειάρχη Θανάση Πετράκου  
στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του συνδυασμού στην  
Τρίπολη στις 2/11/2010

Φίλες και φίλοι, Πολίτες της Αρκαδίας,  
Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας.

Είναι τιμή και χαρά να βρισκόμαστε σήμερα εδώ φίλοι καλοί και παλιοί που μας ενώνουν αγώνες από το χθες και αγωνία για το αύριο. Φίλοι καινούργιοι που ανταμώσαμε στους δρόμους της ανησυχίας και της αγανάκτησης για τη λεηλασία της πατρίδας. Νέοι άνθρωποι που γυρίζουν την πλάτη στα κηρύγματα της παραίτησης από το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια. Αριστεροί σοσιαλιστές που δεν ανέχονται τις πολιτικές και τις επιλογές της ηγεσίας του κυβερνώντος κόμματος.

Δεν έχουμε αυταπάτες, η απαξίωση της πολιτικής σπρώχνει όλο και περισσότερο τον πολίτη στο περιθώριο. Το σύστημα τον θέλει θεατή των πραγμάτων που κρίνουν τη ζωή του, οπαδό των μηχανισμών που συναθροίζονται στα κόμματα εξουσίας, αρνητή της συλλογικής δράσης, τιμητή των θεσμών της δημοκρατίας.

Ο εύκολος δρόμος είναι η απόσταση από την πολιτική, η ισοπέδωση των πολιτικών αντιλήψεων, το τσουβάλιασμα των ανθρώπων της πολιτικής, η αποχή από τη διαμόρφωση της πολιτικής, του κοινωνικού γίνεσθαι και τελικά την κάλπη.

Είμαστε εδώ για να διακηρύξουμε ότι στην κοινωνία υπάρχουν εστίες αντίστασης στον εκμαυλισμό συνειδήσεων, στην ισοπέδωση που οδηγεί στην παραίτηση, στην προσπάθεια να μείνει ο πολίτης στο περιθώριο των εξελίξεων. **Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, δεν είμαστε εκείνοι που τα φάγαμε μαζί με τους απατεώνες που ρήμαζαν τον τόπο και ζητούν τα ρέστα από τους ανθρώπους της ανάγκης.**

Είμαστε εδώ όχι γιατί γίνονται εκλογές αλλά γιατί στην προσπάθειά μας συναντιούνται εκείνοι που έδωσαν ξεχωριστά σε κάθε Νομό της Περιφέρειας Πελοποννήσου τη μάχη της υπεράσπισης των συμφερόντων του κόσμου της εργασίας. Δεν μας έχρισε κανένας, δεν ζητήσαμε κομματικά

δεκανίκια, αποφασίσαμε συλλογικά ότι όλοι μαζί μπορούμε να διεκδικήσουμε ένα φωτεινό μέλλον στο γκρίζο που καλύπτει και την Πελοπόννησο.

Αντιπαλεύουμε τους αρχιτέκτονες του γκρίζου που εμφανίζονται ως «Νέα» ο ένας και ως «Δυνατή» Πελοπόννησο ο άλλος. Ποια «Νέα» Πελοπόννησο μπορεί να εκφράσει ο πολιτικός «χυλός» υπό τον κ. Τατούλη που προσπαθεί να πείσει ότι χωρίς έρμα και αξίες, χωρίς την ηθική στην πολιτική, μπορεί να κυβερνήσει ένα «καράβι» που μπάζει από παντού επειδή όλοι μαζί κατάφεραν να κάνουν τον πολιτικό «χυλό» «κεφαλοτύρι», με τα τρωκτικά που περιέθαλψαν τα χρόνια που εναλλάξ κυβέρνησαν τον τόπο τα δύο μεγάλα κόμματα. Και είναι τραγικό να εμφανίζεται σήμερα ο κ. Τατούλης ως το «Νέο» όταν υπηρέτησε τους πυλώνες της χρεοκοπίας του τόπου, όταν πολιτεύτηκε ως κομματάρχης και «Κένταυρος» στην ιδιαίτερη εκλογική του περιφέρεια και «επαναστάτησε» όταν βρέθηκε εκτός κυβερνητικού σχήματος. Θα μπορούσε επαξίως να εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία ή την πλέον εκσυγχρονιστική λογική του φιλελεύθερου χώρου. Κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει τι μπορεί να «επιπλεύσει» σε ένα πολιτικό πολτό σαν αυτόν που δημιουργούν τα υλικά της συνταγής Τατούλη.

Είναι φανερό ότι στην Πελοπόννησο γίνεται ένα σημαντικό πείραμα, μια περίεργη συνάντηση στο πρόσωπο του κ. Τατούλη ως υποψήφιου περιφερειάρχη με συμμετοχή στελεχών του ΠΑΣΟΚ, του ΛΑΟΣ, πρώην Νεοδημοκρατών Ντορικών τώρα και άλλων νεοφιλελεύθερων. Διότι προετοιμάζονται νέα πολιτικά σενάρια μπροστά στη χρεοκοπία της πολιτικής του Μνημονίου.

Και ποια «δυνατή» Πελοπόννησο αλήθεια μπορεί να εγγυηθεί ο κ. Δράκος και ο μηχανισμός των «ορφανών» της παράταξης του, όταν ο πολιτικός χώρος που τους στηρίζει ευθύνεται και αυτός που η χώρα είναι στα «δόντια» των ληστών της λεγόμενης «αγοράς» και της Τρόικας. Όταν 14 χρόνια ως νομάρχης Μεσσηνίας και 4 ως πρόεδρος της ΕΝΑΕ, έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης για το ότι η Πελοπόννησος έχει βυθιστεί στις τελευταίες θέσεις των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωση και έχει δημιουργήσει μια στρατιά επαγγελματιών της εξουσίας και ζητάει σήμερα «λευκή επιταγή» για να συνεχίσει τη λεηλασία των συνειδήσεων, τον εκμαυλισμό της δημόσιας ζωής και την υποταγή στις πολιτικές επιδιώξεις της ετερόκλητης συμμαχίας στην κορυφή της Νέας Δημοκρατίας. Οι αποτυχημένοι του χθες επαγγέλλονται τη σωτηρία μας αύριο, ζητώντας να συνεχίσουν το ανύπαρκτο έργο τους.

Προκαλούν τη νοημοσύνη μας και οι δυο, όταν ούτε καν το πρόβλημα της διαχείρισης των σκουπιδιών δεν έχει λυθεί στην Πελοπόννησο, να μας λένε ότι μπορούν να την κάνουν αύριο ο ένας «Νέα» και ο άλλος «Δυνατή».

Φίλες και φίλοι,

Δεν είμαστε εδώ για να παραστήσουμε τους σωτήρες, ούτε να κρύψουμε απόψεις και αντιλήψεις. Χρειαζόμαστε την ψήφο σας γιατί ανεξαρτήτως πολιτικών αντιλήψεων θεωρούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών γνωρίζει ότι η ψήφος στην «Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου» είναι χρήσιμη ψήφος και όχι κομματική ψήφος. Το έχουμε αποδείξει όλα τα προηγούμενα χρόνια ότι εμείς πάνω από κομματικά ή προσωπικά ή άλλα συμφέροντα, βάζουμε τα συμφέροντα των απλών ανθρώπων. Μας γνωρίζετε γιατί όλα αυτά τα χρόνια είμαστε παρόντες σε όλους τους αγώνες για την υπεράσπιση του εισοδήματος των αγροτών, των εργαζομένων και των μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Για τα δικαιώματα της νεολαίας. Για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος και του φυσικού πλούτου. Για κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα.

Φίλες και φίλοι,

Αξίζει η ψήφος σας να ενισχύσει μαζικά την «Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου», γιατί εμείς δεσμευόμαστε, και γνωρίζετε ότι ο λόγος μας είναι συμβόλαιο, να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη μαζικών ενωτικών αγώνων για να λυθούν τα προβλήματα της Πελοποννήσου και των πολιτών της.

Φίλες και φίλοι, πολίτες της Αρκαδίας,

Ο κ. Πρωθυπουργός όταν έπρεπε να προχωρήσει σε δημοψήφισμα για να ρωτηθούν οι πολίτες αν συμφωνούν να μπει η χώρα στο «γύψο» του Μνημονίου, δεν το έκανε. Τώρα, μπροστά στον κίνδυνο οι κάλπες να στείλουν μήνυμα καταδίκης της πολιτικής του, επιχειρεί να εκβιάσει τους πολίτες με πλαστά διλήμματα του στυλ «Τατούλης ή χρεοκοπία», «Τατούλης ή αποσταθεροποίηση» «Τατούλης ή εκλογές». Κανέναν δεν πείθει με αυτού του είδους τους εκβιασμούς, όπως και κανέναν δεν πείθει η δημαγωγία του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Δεν μπορεί να πείσει κανέναν και ο κ. Σαμαράς όταν μας λέει ότι είναι εναντίον του Μνημονίου αλλά θα το σεβαστεί αν γίνει κυβέρνηση. Όταν είναι υπέρ της εκποίησης του δημόσιου πλούτου, των ιδιωτικοποιήσεων και της διάλυσης του κοινωνικού κράτους. Και βέβαια όταν οι πολιτικές που εφάρμοσε η κυβέρνηση που συμμετείχε, οδήγησαν και αυτές τη χώρα να καταντήσει έρμαιο στα χέρια των κερδοσκόπων.

Πολίτες της Αρκαδίας, σας καλούμε με την ψήφο σας να στείλετε ισχυρό μήνυμα αντίστασης και καταδίκης κατά των εκβιασμών και της δημαγωγίας, και να μην ανεχθείτε και τις βαθύτερες επιδιώξεις του συστήματος όπως αυτές εκφράστηκαν από τον κ. Προβόπουλο, τον κύριο αυτό με ετήσιο εισόδημα 4.051.949 ευρώ!!!, ο οποίος ως «λαγός» του

συστήματος, απειλεί να καταργηθεί και το ελάχιστο κοινωνικό κράτος που υπάρχει στη χώρα μας.

Είμαστε οι πρώτοι που θα ζητούσαμε να μηδενιστούν οι περιττές δαπάνες της αυτοδιοίκησης, θα υποστηρίζαμε την αυστηρή οικονομία και την ιεράρχηση των δαπανών. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούμε να δεχθούμε την μετακύληση των βαρών της κερδοσκοπίας των ληστών της αγοράς στις πλάτες των ανθρώπων της ανάγκης, τις εκπτώσεις στα οράματα και τις διεκδικήσεις των πολιτών για τα δικαιώματα στην υγεία, την παιδεία, την κοινωνική πολιτική.

Φίλες και φίλοι, εμείς από την αρχή θέσαμε το ζήτημα του πολιτικού χαρακτήρα των εκλογών και της μεγάλης σημασίας να στείλει ο λαός μήνυμα καταδίκης της πολιτικής του Μνημονίου από τα αριστερά. Πρέπει η ψήφος σας να αποτελέσει φρένο για να αποτραπούν νέα σκληρότερα μέτρα που απεργάζονται μετά τις 15 Νοέμβρη. Γι' αυτό πρέπει να ενισχύσετε την «Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου», γιατί εμείς δεν είμαστε αδέσμευτοι, είμαστε δεσμευμένοι να συγκρουόμαστε συνεχώς με τις πολιτικές του Μνημονίου. Πολιτικές που οδηγούν τη χώρα να έχει ακόμα μεγαλύτερο χρέος, την κάνουν πιο αδύνατη, με διαλυμένο τον κοινωνικό ιστό, με μεγαλύτερη φτώχεια, με εκατομμύρια ανέργους, χωρίς δημόσια υγεία και παιδεία, χωρίς κοινωνική πρόνοια, με χιλιάδες νέους να αναζητούν την τύχη τους στα ξένα, με τους αγρότες στη φτώχεια και στην απόγνωση και με χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις έτοιμες να βάλουν λουκέτο.

**Δεν αγνοούμε την αυτοδιοικητική διάσταση των εκλογών,** δυστυχώς όμως η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, για την οποία οι δυνάμεις της σύγχρονης Ριζοσπαστικής Αριστεράς αγωνίζονται εδώ και χρόνια, πέφτει θύμα αυτών των πολιτικών.

**Δεν αγνοούμε την περιφερειακή διάσταση των εκλογών,** δυστυχώς όμως η ανάπτυξη της Πελοποννήσου προς όφελος των πολιτών, στραγγαλίζεται στο ασφυκτικό πλαίσιο των πολιτικών που υπαγορεύονται από τους διεθνείς κερδοσκόπους.

Φίλες και Φίλοι,

Εκλέγουμε στις 7 Νοέμβρη τον πρώτο αιρετό περιφερειάρχη και το πρώτο αιρετό περιφερειακό συμβούλιο. Όμως και πάλι «Ανάπηρη Μεταρρύθμιση μας τάζουν» για να παραφράσω τα λόγια του ποιητή. Χρόνια τώρα, εμείς αγωνιζόμαστε για την αιρετή περιφέρεια. Όμως ο «Καλλικράτης» παρά της καθιέρωση της αιρετής περιφέρειας, είναι μια συντηρητική και αντιδημοκρατική μεταρρύθμιση, αφού πάνω από την αιρετή περιφέρεια υπάρχει το «μακρύ χέρι» του κράτους με τον διορισμένο υπέρ-περιφερειάρχη. Επιπλέον δεν καθιερώνει την απλή αναλογική και

διατηρεί και ενισχύει ένα ακραίο αντιδημοκρατικό εκλογικό σύστημα. Πάνω από όλα όμως ο «Καλλικράτης» είναι το Μνημόνιο στο χώρο της αυτοδιοίκησης αφού πρωταρχικό στόχο θέτει τη μείωση των πόρων κατά 1,5 δις την τριετία, με αποτέλεσμα να οδηγεί την αυτοδιοίκηση να μετατραπεί σε φορομπηχτικό μηχανισμό, να ιδιωτικοποιηθούν περαιτέρω οι λειτουργίες της και επιπλέον αφήνει «ανοιχτή την πόρτα» ακόμα και για απολύσεις υπαλλήλων. Για όλα αυτά δεν λένε τίποτα οι κύριοι Δράκος και Τατούλης. Ο μεν κύριος Δράκος μας λέει ότι «δέχεται την πρόκληση του Καλλικράτη» ο δε κύριος Τατούλης ότι «ο Καλλικράτης είναι αρωγός στο να δημιουργηθεί πρότυπη τοπική ανάπτυξη, διότι δίνει εξουσία στους πολίτες για να ανασυγκροτηθεί το κράτος και να εξασφαλιστεί καλύτερη ζωή». Αλήθεια, κύριοι, με μειωμένους τους πόρους, θα εξασφαλιστεί καλύτερη ζωή;

Φίλες και Φίλοι, πολίτες της Αρκαδίας,

Να μιλήσουμε όμως και για την Πελοπόννησο, η οποία βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις των περιφερειών της Ευρώπης και στους λογιστικούς δείκτες. Με μεγάλα αναπτυξιακά ελλείμματα και έντονες περιφερειακές και ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Βασικά έργα υποδομής δεν έχουν κατασκευαστεί ακόμη. Η ανεργία έγινε το μείζον πρόβλημα και για τον τόπο μας. Η φτώχεια επεκτείνεται. Η αγροτική οικονομία βρίσκεται σε κατάρρευση και οι αγρότες σε απόγνωση. Το σύστημα υγείας και πρόνοιας ανεπαρκές.

Όλα αυτά είναι «κατορθώματα» των πολιτικών που ακολούθησαν τα κόμματα εξουσίας, αλλά και των παραγόντων που συνωστίζονται στους συνδυασμούς Δράκου και Τατούλη. Υποτίμησαν την αγροτική παραγωγή, θεοποίησαν το ρόλο του τουρισμού, αδιαφόρησαν για την βιοτεχνία και τη βιομηχανία. Αδιαφόρησαν για την κρίση που ερχόταν καλπάζοντας.

Σήμερα είμαστε στα πρόθυρα της «αποκάλυψης» για την ανυπεράσπιστα οικονομία της περιοχής. Και προβάλλονται ως «κατορθώματα» που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή στην περιοχή, πράγματα που έπρεπε να έχουν γίνει από χρόνια.

Παρουσιάζουν ως κατόρθωμα την ολοκλήρωση της διάβασης του Καλογεरिकού. Αναρωτιόμαστε όμως που βρίσκεται το κατόρθωμα όταν ο δρόμος έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια, αλλά το χρήμα έφυγε στη μεγάλη ρεμούλα που ονομάστηκαν Ολυμπιακοί Αγώνες. Που βρίσκεται το κατόρθωμα όταν ο πολίτης καλείται να πληρώσει όχι απλώς για τα διόδια, αλλά τα τεράστια υπερκέρδη των κοινοπραξιών κατασκευής. Πού βρίσκεται το κατόρθωμα όταν το Παραδείσια – Τσακώνα, οκτώ χρόνια μετά την κατάρρευσή του δεν έχει ακόμα τελειώσει;

Ποιο είναι το κατόρθωμά τους άραγε όταν στην Αρκαδία το σύνολο σχεδόν των ορεινών και ημιορεινών περιοχών είναι εγκαταλελειμμένο, το σιδηροδρομικό δίκτυο πάει για κλείσιμο, σημαντικά εγχειοβελτιωτικά έργα όπως ΤΑΚΑ και η Κανδύλα ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί; Η ΒΠΠΕ πάσχει από υποδομές και χρηματοδότηση, το Παναρκαδικό Νοσοκομείο και τα Κέντρα Υγείας του νομού έχουν σοβαρές ελλείψεις, σημαντικές υπηρεσίες καταργούνται ή υποβαθμίζονται, οι υποσχέσεις για τους πυρόπληκτους ακόμα είναι στο Θα. Κανένα συνολικό σχέδιο δεν υπάρχει για την μεταλιγνιτική περίοδο στη Μεγαλόπολη και το μόνο που υπάρχει είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Καμία προστασία για τις δασικές περιοχές δεν υπάρχει αφού ακόμη εκκρεμεί η έκδοση και εφαρμογή των προεδρικών διαταγμάτων για το Μαίναλο.

Είναι προκλητικό λοιπόν, όταν αυτή είναι η κατάσταση της Πελοποννήσου, να έρχονται σήμερα οι κύριοι Δράκος και Τατούλης και να υπόσχονται, ο μεν κ. Δράκος ότι θα κάνει «δυνατή» την Πελοπόννησο όταν ευθύνεται για το ότι παραδίδει μετά από 14 χρόνια μια Μεσσηνία πιο «αδύνατη», ο δε κ. Τατούλης να μας μιλάει για «νέα» Πελοπόννησο και να λέει όχι στα «χαμένα χρόνια» λες και εμείς και εσείς είμαστε υπουργοί, βουλευτές και νομάρχες, εμείς και εσείς ευθυνόμαστε για τα «χαμένα χρόνια».

Αλήθεια, τι έκανε, ο κύριος Δράκος ως πρόεδρος της ΕΝΑΕ και ο κύριος Τατούλης ως βουλευτής και υπουργός για τους αγρότες και τα αγροτικά προβλήματα της περιφέρειας;

Φυσικά τίποτα.

Και θέλουν να μας πείσουν ότι θα κάνουν θαύματα όταν γίνουν περιφερειάρχες;

Δεν πείθουν κανέναν.

Πώς θα γίνει «δυνατή» και «νέα» κ. Δράκο και κ. Τατούλη η Πελοπόννησος όταν δεν λέτε ούτε για προεκλογική κατανάλωση ότι θα αγωνιστείτε για αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και για την αύξηση των πόρων του περιφερειακού προγράμματος του ΕΣΠΑ; Όταν μάλιστα γνωρίζετε ότι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων συρρικνώνεται από το 2008 με δραματικούς ρυθμούς και το περιφερειακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ είναι μόλις 391 εκατ. ευρώ αντί να ήταν 1200 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 1/3 από αυτό που είχαν υποσχεθεί και ο κ. Καραμανλής και ο κ. Παπανδρέου; Και όταν βέβαια σε αυτό το «αναιμικό» περιφερειακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ η απορροφητικότητα είναι μετά 3,5 χρόνια, μόλις στο 13,5%.

Με αυτά τα «ψίχουλα» θα κάνετε «νέα» και «δυνατή» την Πελοπόννησο κ. Τατούλη και κ. Δράκο;

Βέβαια οι κ. Δράκος και Τατούλης, δεν μιλούν για τα δύσκολα, όπως δεν έχουν μιλήσει, παρ' ότι τους έχω προκαλέσει πολλές φορές και για το μέγα θέμα της περικοπής των επιδοτήσεων, που αποφασίστηκε πριν λίγες μέρες στη Σύνοδο Κορυφής.

Φίλες και φίλοι,

Εμείς δεν παλεύουμε ούτε για «δυνατή», ούτε για «νέα» Πελοπόννησο. Παλεύουμε για την Πελοπόννησο της αξιοπρέπειας. Που να αξιοποιεί τις παραγωγικές δυνατότητες του τόπου, να κινητοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό, να αξιοποιεί τις δυνατότητες της επιστήμης, να θέτει σε προτεραιότητα το καλό του τόπου και όχι του κόμματος.

Εμείς έχουμε τη βούληση για να υλοποιήσουμε ένα ριζικά διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης, ένα συνολικό σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής και οικολογικής ανασυγκρότησης της Πελοποννήσου, το οποίο να στηρίζεται στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Προϋπόθεση είναι να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν δημόσιες πολιτικές και αναπτυξιακές δράσεις και να κατασκευαστούν όλες οι απαραίτητες υποδομές και δίκτυα.

Φίλες και φίλοι,

Η Πελοπόννησος από τη φύση της μπορεί να αναδειχθεί ως κατ' εξοχήν περιοχή παραγωγής ποιοτικών αγροτικών προϊόντων της ελληνικής διατροφής. Η αιρετή Περιφέρεια, αν έχει την πολιτική βούληση, έχοντας ως «σημαία» το εξαιρετικής ποιότητας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, αλλά και τα υπόλοιπα τοπικά αγροτικά προϊόντα, μπορεί να προβάλει και να προωθήσει ένα «καλάθι» τοπικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων διεθνώς αναγνωρισμένων και να συνδέσει την αγροτική παραγωγή με τον τουρισμό. Θα αγωνιστούμε μαζί σας, ώστε η αιρετή Περιφέρεια να πάρει όλα εκείνα τα μέτρα και να πρωτοστατήσει σε δράσεις, που θα μειώνουν το κόστος παραγωγής και θα ενισχύουν το εισόδημα των αγροτών. Θα αγωνιστούμε για τη συγκρότηση περιφερειακής πολιτικής και κλαδικών πολιτικών για τα βασικά αγροτικά προϊόντα της Πελοποννήσου.

Όλα αυτά όμως απαιτούν άλλους συσχετισμούς. Απαιτούν να καταψηφιστούν οι κύριοι Δράκος και Τατούλης, απαιτούν πανίσχυρη την «Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου» στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Στο χέρι σας είναι φίλοι να ενισχύσετε μαζικά την «Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου» την Κυριακή στις 7 Νοέμβρη.

Οι κύριοι Δράκος και Τατούλης το μόνο που μπορούν να εγγυηθούν είναι ότι κάθε επόμενη χρονιά θα είμαστε και χειρότερα.

Γύρω από τον πρωτογενή τομέα, πρέπει να αναπτυχθεί και ο δευτερογενής τομέας.

Για τη δική μας αντίληψη, σωστή τουριστική ανάπτυξη πρέπει να γίνεται με σεβασμό στο περιβάλλον, αναδεικνύοντας το φυσικό πλούτο, την

ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής μας και να προωθούνται κυρίως οι εναλλακτικές, ειδικές και θεματικές μορφές του.

Θα αγωνιστούμε για να δημιουργήσει το αιρετό Περιφερειακό Συμβούλιο ένα κέντρο προγραμματισμού της περιφερειακής πολιτικής και ανάπτυξης, με θεσμική εκπροσώπηση όλων των φορέων και των ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Φίλες και φίλοι,

Δεσμευόμαστε να παλέψουμε μαζί σας:

- Για την οικονομική, κοινωνική και οικολογική ανάπτυξη της Περιφέρειας.

- Για τη γενναία αύξηση των κονδυλίων που προορίζονται για έργα στην περιφέρεια.

- Για χωροταξικό σχεδιασμό και καθορισμό των χρήσεων γης.

- Για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της νεολαίας και του εισοδήματος των εργαζομένων, των αγροτών και των μικρομεσαίων επαγγελματιών.

- Για την απόκρουση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών και των συνεπειών τους.

- Για την υπεράσπιση των δημόσιων κοινωνικών αγαθών ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις.

- Για να αποτρέψουμε:

- Την κατάργηση του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο.

- Την περικοπή των επιδοτήσεων, που ετοιμάζει η Ε.Ε. με τη συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης.

- Για την ανάπτυξη όλων των δημοσίων υποδομών και υπηρεσιών.

- Για νέο, σύγχρονο, δημόσιο σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο.

- Για ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των απορριμμάτων, των υγρών αποβλήτων και των υδατικών πόρων.

- Για ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό με πρωταγωνιστικό ρόλο μιας 100% ενιαίας δημόσιας ΔΕΗ και του ενεργειακού κέντρου της Μεγαλόπολης με την μετατροπή των μονάδων του σε μονάδες συνδυασμένης καύσης (λιγνίτη, φυσικού αερίου και αγροτικών υποπροϊόντων) και ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

- Για ένα αποτελεσματικό δημόσιο Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας και τη στήριξη όσων πλήττονται από την κρίση.

- Για την δυναμική ανάπτυξη του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ.

- Για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων και των πυρόπληκτων περιοχών.

- Για την υπεράσπιση του Δημόσιου πλούτου και του κοινόχρηστου χαρακτήρα του.



- Για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του δασικού πλούτου της Πελοποννήσου.

- Για την προστασία, τη συντήρηση και την ανάδειξη της τεράστιας πολιτιστικής κληρονομιάς της περιφέρειάς μας.

Βέβαια δεν κρύβουμε λόγια, σας το λέμε καθαρά. Η υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου συνδέεται άρρηκτα με τον αγώνα για άμεση έξοδο της χώρας μας από τον καταστροφικό μηχανισμό του Μνημονίου και την κηδεμονία της τρόικας και άμεση ακύρωση όλων των κατεδαφιστικών μέτρων που έχουν ληφθεί στα πλαίσιά του.

Φίλες και φίλοι,

Υπάρχει κι άλλος δρόμος και για τη χώρα και για την Περιφέρειά μας. Ο δρόμος της παραγωγικής, κοινωνικής και οικολογικής ανασυγκρότησης της χώρας και της Πελοποννήσου.

Επιδιώκουμε να παίζουμε το ρόλο του αναχώματος στις αντιλαϊκές πολιτικές, του καταλύτη των εξελίξεων σε προοδευτική κατεύθυνση, του πόλου που μπορεί νηφάλια να συγκεντρώσει τις δυνάμεις της ανατροπής με μια συμφωνία σε ελάχιστη βάση, χωρίς αποκλεισμούς, ηγεμονισμούς και προαπαιτούμενα. Κάναμε προσπάθειες σε αυτή την κατεύθυνση, οι οποίες δεν καρποφόρησαν, όχι με δική μας ευθύνη. Για εμάς η ζωή δεν τελειώνει στις εκλογές, μπορούμε να συναντηθούμε στους δρόμους του αγώνα με εκείνες τις δυνάμεις που πραγματικά πιστεύουν ότι υπάρχει έδαφος συνεργασίας εκείνων που δεν ανέχονται, αντιδρούν και αγωνίζονται κόντρα στη λεηλασία των ονείρων μας, κόντρα στην υποθήκευση του μέλλοντος των παιδιών μας, κόντρα στον «μαυρογιαλουρισμό» των υπηρετών του συστήματος, κόντρα στις δυνάμεις που οδηγούν τη χώρα στη χρεοκοπία.

Φίλες και φίλοι, πολίτες της Αρκαδίας,

Εμείς δεν είμαστε ανεξάρτητοι, ούτε και αδέσμευτοι. Εξαρτιόμαστε από εσάς, δεσμευόμαστε απέναντί σας για μαχητική παρουσία στα θεσμικά όργανα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Δεν είμαστε άχρωμοι και άοσμοι, είμαστε αριστεροί με ό, τι αυτό μπορεί σε καιρούς δύσκολους να ορίζει την ανιδιοτέλεια, την μαχητικότητα, τη συλλογικότητα και τα οράματα για μια Ελλάδα που θα χαμογελάει και θα μετράει το μέλλον της με μια μεγάλη αγκαλιά για τους ανθρώπους της.

Για μια Ελλάδα που δεν θα είναι προτεκτοράτο, αλλά θα πορεύεται με την περηφάνια, τη μαχητικότητα και τη δημιουργικότητα των ανθρώπων της. Για μια Ελλάδα που θα την σέβονται εχθροί και φίλοι γιατί θα είναι η Ελλάδα της αντίστασης, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ισότιμης διανομής του πλούτου, της εργασίας για όλους.

Φίλες και φίλοι,

Ο πρωθυπουργός και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σας βάζουν τον πήχη που πρέπει να πηδήσετε για να κερδίσουν αυτοί. Αγωνιούν και οι δυο για το δικό τους πολιτικό μέλλον και όχι για το μέλλον του τόπου. Αυτοί που ορκίζονταν στην ανεξαρτησία της αυτοδιοίκησης έχουν πάρει «παραμάσχαλα» τα κανάλια ο ένας και το κάθε καφενείο της Πελοποννήσου ο άλλος, προσπαθώντας να σας πείσουν ότι, ότι είναι καλό για αυτούς θα είναι καλό και για εσάς.

Γι' αυτό και εσείς βάλτε το δικό σας πήχη εκεί που πρέπει και απαντήστε με μαζική ενίσχυση του συνδυασμού μας απαιτώντας τη ρήξη με τις πολιτικές που καταδίκασαν την Περιφέρεια Πελοποννήσου στην υπανάπτυξη και την αναζήτηση νέων δρόμων που μπορεί να σηματοδοτήσουν τις ριζοσπαστικές αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος.

**Διεκδικούμε την ψήφο σας για τις εκλογές της αυτοδιοίκησης.**

**Ψηφίστε μαζικά την «Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου», για να δώσετε μήνυμα ανατροπής της πολιτικής, που υποθηκεύει το μέλλον του λαού, της νεολαίας και του τόπου. Για να δώστε την απάντηση που πρέπει σε όλους αυτούς που ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση. Για να δώστε μήνυμα ελπίδας για το μέλλον. Για να συμβάλουμε στη δημιουργία μιας Πελοποννήσου της αλληλεγγύης, της συμμετοχής και της βιώσιμης ανάπτυξης.**

**Η αποχή και το λευκό είναι πολιτική διαμαρτυρία και εκφράζει την αγανάκτηση και την απογοήτευση του πολίτη, αλλά δεν είναι λύση καθώς αφήνει ελεύθερο πεδίο στις δυνάμεις της συντήρησης που ευθύνονται για την κατάντια της χώρας και της περιφέρειας.**

**Ενισχύστε αποφασιστικά την «Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου». Για να έχετε και αύριο δίπλα σας ανθρώπους που θα βάλουν το κοινωνικό συμφέρον πάνω από την κομματική σκοπιμότητα, που θα στηρίζουν τους αγώνες σας, που θα πρωτοστατήσουν στην κινητοποίηση των δυνάμεων της κοινωνίας για να ανατρέψουν τις πολιτικές της εξαθλίωσης και εγκατάλειψης της περιφέρειας στην τύχη της.**

**Ισχυρή Αγωνιστική Συνεργασία σημαίνει ισχυρή η δική σας φωνή στην Πελοπόννησο.**