



Υποψήφιος Περιφερειάρχης Θανάσης Πετράκος

Στις εκλογές της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα κριθούν πολλά

Σε λίγες μέρες οι πολίτες θα σταθούν μπροστά στις κάλπες. Αυτή τη φορά, αυτό που από συνήθεια λέγεται, πριν από κάθε εκλογική μάχη, δηλ. «αυτές οι εκλογές είναι ιδιαίτερα κρίσιμες...», φαίνεται πως ισχύει απόλυτα. Αυτό προκύπτει για μια σειρά σημαντικότερους λόγους, τόσο γενικότερους, πανελλαδικούς, όσο και τοπικούς, σε κάθε περιφέρεια.

Να μερικά ερωτήματα που κατά τη γνώμη μου θα απαντηθούν:

1. Θα αποδεχτούν οι πολίτες την υποτίμηση των εκλογών, και θα απέχουν, ή θα κατανοήσουν την ανάγκη μαζικής συμμετοχής τους; Θα ξεπεράσουν το βασικό δίλημμα, που εντάθηκε τον τελευταίο χρόνο, αφού καμιά προεκλογική δέσμευση για τους κυβερνώντες δεν τους δεσμεύει; Όλο και πιο πολύ ακούγεται το επιχείρημα «γιατί να πάω να ψηφίσω, αφού έτσι και αλλιώς μετά τις εκλογές κάνουν ό,τι θέλουν»; Ακυρώθηκε κατάφορα στην πράξη η ουσία της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, ως μιας άτυπης συμφωνίας μεταξύ εκλογέων και εκλεγμένων, με βάση μια προεκλογική συμφωνία. Εννοείται αυτό αφορά και τη ΝΔ που ανάλογα σεβάστηκε τις προεκλογικές δεσμεύσεις, αλλά ιδιαίτερα το σημερινό ΠΑΣΟΚ, ξεπέρασε κάθε όριο.
2. Θα επιβραβεύσουν οι πολίτες την ουσία της κυβερνητικής πολιτικής και του τρόπου αντιμετώπισης της κρίσης (Μνημόνιο, ΔΝΤ, Τρόϊκα κλπ); Θα αποδεχτούν το μονόδρομο των μέτρων, ή με την ψήφο τους θα πουν ένα μεγάλο όχι και θα προκρίνουν έναν άλλο δρόμο για έξοδο από την κρίση; Θα αποδεχτούν ως αναγκαία την τεράστια ανακατανομή δικαιωμάτων και πόρων σε βάρος των φτωχών και μεσαίων στρωμάτων; Θα αποδεχτούν οι άνθρωποι και ιδιαίτερα οι νέοι πως η έξοδος από την κρίση σημαίνει ανεργία και ανέχεια; Και βέβαια δεν είναι λύση η ΝΔ, που απλώς ζητά ένα νέο «μείγμα» οικονομικής πολιτικής, «ανακατεύοντας» όμως τα ίδια νεοφιλελεύθερα υλικά, που μας οδήγησαν ως εδώ.

3. Θα αποδεχτούν την ουσία του «Καλλικράτη», που υλοποιεί το μνημόνιο σε επίπεδο αυτοδιοίκησης (περικοπή πόρων, αυθαίρετη ενοποίηση και γιγαντισμός των Δήμων, δημαρχοκεντρισμός, εκλογικό σύστημα όχι απλά άδικο, αλλά που καθορίζει κατά πολύ το εκλογικό αποτέλεσμα, ανασφάλεια εργαζομένων στη αυτοδιοίκηση, περιορισμός των κοινωνικών δαπανών κλπ), ή θα τιμωρήσουν τους εμπνευστές τους, απαιτώντας μια άλλη δημοκρατική μεταρρύθμιση, στο όραμα μιας αυτοδιοικούμενης κοινωνίας;
4. Ιδιαίτερα για την Πελοπόννησο όμως τα πράγματα, όσον αφορά τις περιφερειακές εκλογές, αποχτούν μια ξεχωριστή σημασία. Εδώ γίνεται ένα σημαντικό «πείραμα». Θα επιβραβεύσουν οι πολίτες την ...περίεργη συνάντηση στο πρόσωπο του Τατούλη ως υποψηφίου περιφερειάρχη, που ανήκει στους νεοφιλελεύθερη αντίληψη, με συμμετοχή στελεχών του ΠΑΣΟΚ, του ΛΑΟΣ, πρώην Νεοδημοκρατικών νομαρχών, Ντορικών και άλλων, ή θα καταλάβουν το παιχνίδι που παίζεται; Θα ξεπεράσουν το επιχείρημα κάποιων από το ΠΑΣΟΚ που λέει: «Τι να κάνουμε; Αντί να χάσει το ΠΑΣΟΚ την περιφέρεια, δεν είναι καλύτερα να χάσει ο Δράκος και να βγάλουμε αντιπεριφερειάρχες και συμβούλους»; Θα κατανοηθεί πως προετοιμάζονται και δοκιμάζονται νέα σενάρια, μπροστά στη διαφαινόμενη χρεοκοπία της κυβέρνησης;
5. Τέλος θα δώσει δύναμη ο λαός στην Αριστερά, σε μια περιοχή όχι και τόσο γόνιμη για την Αριστερά; Θα δείξει πως το ξεπέραςμα της κρίσης στην κοινωνία και την αυτοδιοίκηση, δεν μπορεί να προέλθει από όσους συνέβαλαν ως κυβερνώντες στην κατάντια της χώρας και της Περιφέρειάς μας; Θα αναζητήσει τη διέξοδο προς τα αριστερά, με ριζική ανατροπή των ασκούμενων και εξαγγελλλόμενων νεοφιλελεύθερων πολιτικών; Ιδιαίτερα για την Αριστερά, που καταταλαιπωρείται, με τις συμπεριφορές κεντρικών στελεχών, το ερώτημα είναι: «Θα μπορέσουν οι πολίτες να διακρίνουν την αναγκαιότητα μιας ισχυρής, παρά τα προβλήματα, αριστεράς στην περιφέρειά μας, με τις προτάσεις της, τις δράσεις της στην τοπική μας κοινωνία και την ανιδιοτέλεια των τοπικών στελεχών, δίνοντάς τους τη δύναμη να αγωνιστούν για τα τοπικά προβλήματα, ή θα αναζητήσουν λύσεις σε γνωστούς από το παρελθόν, που τόσα τους έταξαν και τόσο τους διέψευσαν»;

Τα επείγοντα προβλήματα της περιοχής μας ζητούν επίμονα απαντήσεις. Για έναν διαφορετικό ρόλο της αυτοδιοίκησης. Για επιβίωση

και ανάπτυξη του σιδηροδρόμου. Για να μην είναι τα απορρίμματα μια περιβαλλοντική βόμβα. Για ορθολογική διαχείριση των υδάτων. Για στήριξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Για να ανασάνουν οι πόλεις μας. Για να μην εγκαταλειφθούν τα χωριά μας κλπ.

Στην περιφέρειά μας ο συνδυασμός «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» με υποψήφιο Περιφερειάρχη το ΘΑΝΑΣΗ ΠΕΤΡΑΚΟ, που προήλθε από καταξιωμένους νομαρχιακούς σχηματισμούς που δρούσαν στους νομούς της περιφέρειάς μας, θα πρέπει και μπορεί να ενισχυθεί από όλους τους πολίτες της περιφέρειας, και όχι μόνο τους αριστερούς.

Στο χέρι των ψηφοφόρων είναι να πουν καθαρά πως: «Δεν είναι όλοι ίδιοι...».

Ενισχύστε την «Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου» για να έχετε και αύριο δίπλα σας ανθρώπους που θα βάλουν το κοινωνικό συμφέρον πάνω από την κομματική σκοπιμότητα, που θα στηρίξουν τους αγώνες σας, που θα πρωτοστατήσουν στην κινητοποίηση των δυνάμεων της κοινωνίας για να ανατρέψουν τις πολιτικές της εξαθλίωσης και εγκατάλειψης της περιφέρειας στην τύχη της.

Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης

Θανάσης Πετράκος

Οι υποψήφιοι Αντιπεριφερειάρχες

Αντωνόπουλος Γιώργος (Αργολίδας)

Θωμάς Διονύσης (Λακωνίας)

Πατσαρίνος Νίκος (Μεσσηνίας)

Φουφοπούλου Παναγιώτα (Πάνυ) (Αρκαδίας)

Χανιάς Νίκος (Κορινθίας)